

Nieuwsbrief



Nieuwsbrief 73 – werkjaar 40 – 2020-2

<http://perskring.weebly.com> * <https://www.facebook.com> * e-mail: perskring@skynet.be

Tieltsse Perskring: Oude Pittemstraat 2, 8700 TIELT * Bankrelatie: Belfius BE57 0682 0665 9335

In deze Nieuwsbrief:

- 2 Woordje van de voorzitter
- 3 Ons bestuur
- 3 Bestuursvergaderingen data
- 4 Boek 40 jaar Perskring
- 5 Bestuursvergadering april
- 5 Na de corona
- 6 Nieuwe data Colruyt en bowling
- 6 Retro 2010 – laatste aflevering
- 8 Overleden: Johan Snauwaert
- 9 Overleden: Filip Crul
- 9 Familienieuws: Lio Verlinden een TPK-kindje
- 10 Boekenrubriek: Eddie Verbeke - *Cha-Tse-Ti 1904*
- 11 Bedrijven in de kijker
- 11 PADOS taptechniek
- 12 40 jaar Tieltsse Perskring
- 13 Feest bij de burens
- 19 Terug in de tijd



Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Hans – Kim – Rudi – Ronny – Joris – Norbert – Patrick – Dominiek * Eindredactie Guido

NU DOEN

- LAATSTE KANS VOOR STEUNENDE LEDEN MET OPTIE JUBILEUMBOEK
- OUD-LEDEN KUNNEN HUN BOEK **NU** NOG RESERVEREN
- DATUM FEEST 40 JAAR TPK – 28 NOVEMBER 2020 - NOTEREN
- SPONSORS GRATIS BOEK AANVRAGEN
- **DEADLINE** 1 JULI 2020 > kijk bladzijde 4

HET WOORD VAN DE VOORZITTER



Het voelt een beetje vreemd aan, da's het minste wat we kunnen zeggen in deze tijden van corona. We voelen mee met de vele tienduizenden families die getroffen zijn, met de duizenden families die iemand moesten afgeven in de voorbije maanden en op de koop toe niet eens deftig afscheid konden nemen van hun geliefde. Ongewild maken we een historische periode mee. Voer voor de geschiedenislessen in de toekomst.

Niemand wist goed hoe we met deze nieuwe realiteit moesten omgaan. Intussen hebben we veel geleerd. 'Blijf in uw kot', het is de slogan van het jaar, ook al gunt de regering ons nu weer wat meer bewegingsvrijheid.

De versoepeling van de maatregelen is echter niet voldoende om ook in onze Tieltse Perskring weer volop de draad op pikken. De daguitstap naar Colruyt wordt uitgesteld. Bowlen in mei, zoals we nu al zoveel jaar doen, blijft onmogelijk. Misschien maken we er een zomer- of herfsteditie van. We zien nog wel. Ook onze trip naar Nederland moesten we uiteraard schrappen. De gedachte dat het weer in die dagen eigenlijk allesbehalve fantastisch was, is een kleine pleister op de wonde. Hopelijk hebben we meer geluk als we volgend jaar voor de herkansing gaan.

Het samenscholingsverbod zette ook onze bestuursvergadering van april op de helling (en straks misschien ook nog die van begin juni). Voor het eerst in veertig jaar kon die niet fysiek plaatsvinden. Videovergaderen is nog niet echt aan ieder van ons besteed maar op voorstel van Guido deden we het dan maar via mail. Ongewoon en ietwat omslachtiger maar toch vrij efficiënt. Uitstellen, was geen optie. We zitten immers te midden ons jubileumjaar en er moeten veel zaken geregeld worden. Maar geen nood: we zitten op schema.

De Nieuwsbrief kunnen we gelukkig wel nog aanbieden. Onze retro-kijkrubriek is toe aan de allerlaatste versie, die met foto's uit 2010. Altijd leuk om terug te zien. We hebben goed (proficiat, Lien en Andries, opa Danny en nonkel Ewout!) en ook minder goed familienieuws. En onder de noemer 'Feest bij de burens' schreef Rudi een lijvig overzicht bijeen van andere Tieltse verenigingen en instellingen die ook een jubileumjaar vieren. De moeite van het lezen waard.

En verder: hou het gezond en bewaar afstand.

HANS VERBEKE
Voorzitter

BESTUUR 2020 - 2022



We wilden een nieuwe bestuursfoto en Norbert Maes was kandidaat voor de job, zoals meestal op vrijwillige en gratuite basis ... Dat het er speels aan toe ging betekent niet dat de kwaliteit minder was. Mooie foto's die in onze jubileumuitgave zullen verschijnen. Ook Ronny kon het niet laten om nog eens een toestel in handen te nemen ... met dit resultaat.

Foto Ronny Neirinck

Voorzitter: Hans Verbeke, Stenen Stampkot 43, 8880 St.-Eloois-Winkel
hans.verbeke@janverbeke.be 0475 707 075

Erevoorzitter: Guido Defour, Tiengebodenstraat 27, 8740 Pittem
guidodefour@yahoo.com * 0472 519 942

Ondervoorzitter: Ronny Neirinck, Tramstraat 3 bus 4, 8700 Tielt
ronnyneirinck55@gmail.com * 0475 744 339

PR & Web: Rudi Ailliet, Oude Pittemstraat 2, 8700 Tielt
perskring@skynet.be * 0476 664 968

Secretaris: Kim De Vos, Balgerhoekstraat 72, 8750 Wingene
kdvwingene@gmail.com * 0486 347 213

Penningmeester: Joris Defour, Schoolstraatje 1, 8740 Pittem
joris.defour@skynet.be * 0475 605 323

BESTUURSVERGADERINGEN 2020

Geplande bestuursvergaderingen:

Woensdag 1 april 2020 (verslag na een e-mail-vergadering)

Woensdag 3 juni 2020

Woensdag 7 oktober 2020

Woensdag 2 december 2020

Daarnaast ook enkele werkvergaderingen rond "2020" voor 't Petit Comité.



Eind 2020 komt een boek uit met de historiek van de Tieltsse Perskring. Een overzicht van 40 jaar werking met meer dan 250 foto's.

Een herinnering aan speciale evenementen, tentoonstellingen, boeken, reizen, Persprijzen, Awards en ontmoetingen.

De **leden** en twee **ereleden** van de Perskring krijgen dit boek tijdens de viering op 28 november of tijdens het nieuwjaarsfeest van 2021.

Ze kunnen het boek ook afhalen bij Danny Terry maar daarover krijgen ze nog bericht.

Wie het boek thuis wil krijgen betaalt daarvoor extra € 5.00 portkosten.

Ook de **oud-leden** werden aangeschreven (in zover we over hun adressen beschikken) om in te schrijven voor een gratis boek. Die krijgen nog tijd tot **1 juli** om hun exemplaar te bestellen (gratis, portkosten 5 euro). Wel tijdig melden/aanvragen via e-mail guidodefou@yaho.com. Na 1 juli niet meer mogelijk.

Steunende leden die het boek willen, krijgen dit door 5 euro extra te storten (het boek kost ons 15 euro!), dus minimum 30 euro (35 euro voor wie het thuis geleverd wil krijgen). Via e-mail werd nog een bericht gestuurd, deadline voor bestelling is **1 juli** 2020. Later niet meer mogelijk.

De **sponsors** kregen de gelegenheid een gratis boek te bestellen, dat gebeurde door een groot deel van die personen. Hun aanvraag is nog geldig tot **1 juli** 2020, dus nu een e-mailtje versturen guidodefou@yaho.com. Later niet meer mogelijk, deadline voor de drukkerij!

Technisch: Overzicht 40 jaar TPK met getuigenissen, 260 foto's, overzicht van alle leden en steunende leden, logo's van alle huidige sponsors, overzicht van alle tentoonstellingen, reizen, boeken, Awards, Persprijzen, sportprijzen, bowlingkampioenen, ...

- Het boek 'Herinneringen ...' voorlopig op 150 exemplaren
- Druk en lay-out door Bazuin Torhout
- A4 – 210 x 297 mm (staand) * 80 binnenpagina's – 4/4
- Houtvrij mat 115° - 4 kft 4/4 + gloss plastificatie
- Houtvrij 300° * Gelijmde rug

Voor het eerst in de geschiedenis van de Perskring kon een normale bestuursvergadering niet doorgaan en werd via e-mail gecommuniceerd. Toch een mooi resultaat ... Uit de besluiten lijkt het ledenbestand en de lijst van steunende leden positief en is de kringkas gezond. Inhoud van Nieuwsbrieven werd bekeken terwijl het bezoek aan Colruyt voorlopig naar oktober verwezen wordt. Afspraken moeten nog gebeuren.

De jubileumreis naar Nederland wordt verschoven naar mei 2021, voorschotten worden terugbetaald en het programma van 2020 kan zo goed als behouden blijven, aldus reisleider Rudi. Weekend van Hemelvaart (13-16 mei – Joris kan niet) of weekend Pinksteren lijkt de beste optie.

Indien de bowling niet zoals gepland kan doorgaan zoeken we een volgende vergadering naar een alternatief in juni.

Aan het jubileum van eind november wordt hard gewerkt. Het boek is voor 95% af en de timing voor de drukkerij staat vast. Er zullen wel meer dan 100 exemplaren moeten gedrukt worden, de meter staat nu op 123 ...

Er is ook een voorstel voor de fotomuur bij Inofec om de haiku's een plaats te geven. Dat moet nog uitgewerkt worden. Te bespreken: het prijskaartje. Het scenario van de feestzitting werd besproken, de bijzondere gasten gescreend en er wordt uitgekeken naar de powerpoint.

NA DE CORONA ...

Corona beheerst nog altijd ons leven en uitspraken doen over wat 'na de corona ...' is moeilijk. Het virus heeft de Perskring ook al heel wat parten gespeeld: er was geen carnavalsjury, de paashaas moest in zijn kot blijven, Nederlandreis en bezoek aan Colruyt gingen op de helling staan en zelfs de bowling werd onzeker.

Wat een jubileumjaar had moeten worden met tal van activiteiten, ook voor de gezinnen van de leden, is een groot vraagteken geworden.

Toch geven we niet op en proberen we een mooi eind te breien aan een wonderjaar.

We blijven voorlopig in ons kot maar kijken wel door het venster naar de toekomst.



*Wie lief wou zijn plaatste een berenknuffel voor het raam.
Wie een beetje kwaad werd toonde zijn angry bird!*



22^{ste} TPK-BOWLINGKAMPIOENSCHAP

Op 28 mei zou het bowlingkampioenschap van de Tieltsse Perskring plaats hebben maar die vier russen hebben er anders over beslist. Wellicht wordt het een zomer- of najaarseditie. In onze volgende Nieuwsbrief hopen we daar meer te kunnen over vertellen. Uitkijken dus en snel reageren als een datum voorgesteld wordt.

BEZOEK COLRUYT

Het dagbezoek aan Colruyt werd ook afgezegd omwille van corona. In juni proberen we een nieuwe datum in oktober te pinnen al zal dit wellicht niet zo gemakkelijk gaan. In het slechtste geval wordt dit bezoek naar het voorjaar 2021 verschoven, hopelijk met evenveel enthousiasme.



RETRO 2010 – LAATSTE AFLEVERING

Omdat het zo lekker is, dachten we zelf ons potje te (leren) koken. Daarvoor deden we een beroep op de chef van 't Gisthuis (Meulebeke) die een menu op zijn stoof toverde om duimen en vingers af te likken. Er werd ook veel plezier gemaakt maar of het resultaat thuis even goed was, durven we betwijfelen ...





Tijd voor een nieuwe foto van het bestuur met Rudi, Ronny, Guido, Marc, Nancy, Hans, Kim en Joris.

Tal van activiteiten in 2010 rond 30 jaar Tieltsse Perskring. Ondermeer een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de leden, ook een fotoboek met terugblik op 30 jaar Perskring met vele 'prentjes'. Daaruit konden we ook putten om regelmatig een 'retro' af te leveren. Dit is de laatste aflevering en het vervolg kan u lezen in onze jubileumhistoriek die eind november verschijnt.



Het twaalfde bowlingkampioenschap liep in Joyken in Pittem. Marc Vervaeet (†) en Nancy De Smet gingen met de flesjes Champagne lopen. Voorzitter Hans zou zijn schade later nog inhalen en hoe!

JOHAN SNAUWAERT

Op 10 februari 2020 overleed Johan Snauwaert in Assebroek. Hij werd geboren in Izegem op 6 mei 1956 en was in de regio gekend als zaakvoerder en chef van brasserie Chambord in Pittem. Een zaak die hij enkele jaren terug verliet om in Brugge van de oude dag te genieten met zijn echtgenoot Marnix Hubert. Hij was ook vrijwilliger in WZC Ter Potterie in Brugge. Johan werd in intieme kring begraven. Van de Tieltsse Perskring ontving hij in 2007 de laatste Award.



De persoonlijke boodschap op het rouwprentje zegt genoeg over Johan:

Je hebt samen met Marnix jullie brasserie Chambord groot gemaakt. Jullie leefden voor de zaak. Je was er trots op dat de mensen van heinde en ver kwamen om van jouw kookkunsten te

proeven. Je was een heel goeie kok en je kon enorm boeiend vertellen over eten, het water kwam ervan in je mond. In jullie vrije tijd en na de Chambord, genoten jullie ervan om thuis vrienden te ontvangen met jou achter de 'stove'. Je kookte graag in grote hoeveelheden zodat je de mensen een potje kon meegeven op het einde van de avond. Je hield er ook van om elke week een boeket verse bloemen te hebben. Je was tevreden met kleine dingen, je was een gezelschapsmens die nood had aan mensen rondom zich. Je had het zelf niet altijd gemakkelijk, maar je hebt altijd een groot hard gehad voor jouw medemens. Je was een geveer! Na de Chambord, werd je ook vrijwilliger in 'Ter Potterie', waar de mensen je heel graag zagen komen om met jou een praatje te maken of om door jou verwend te worden met zoetigheden. Johan, je bent veel te vroeg vertrokken ...

FILIP CRUL



Op 1 april 2020 overleed Filip Crul. Filip restaureerde schilderijen en verzamelde een hele palmares met o.a. in Brugge in de Sint-Salvatorskathedraal, het Grootseminarie, het Begijnhof en de Sint-Jacobskerk. Maar ook in Gent, Nieuwmunster, Oostende en Knokke. De geklede engeltjes in het gemeentehuis van Ruiselede heeft hij in de oorspronkelijke staat hersteld. De engeltjes van schilder Felix Dumorau waren aanvankelijk naakt en hadden geen lendendoekjes om ... Toen de Tieltse Perskring in 1992 een kunstboek uitgaf was Filip een van de artiesten die een plaats kreeg en werd hij beschreven door bestuurslid Danny Verlinden.

Filip werd in Brugge geboren op 4 oktober 1952, woonde een tijd in de Knokstraat in Ruiselede en overleed in Beernem.

Filip volgde Hoger Kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent: graveerkunsten – grafiek. Hij had een diploma restaurateur, specialisatie oude en hedendaagse schilderijen, prenten en gravures-polychromoobeelden. Ervaring deed hij op tijdens studiereizen naar Schotland, de U.S.A., Sicilië, Finland, Duitsland en Tsjechië.

FAMILIENIEUWS > Lio Verlinden

Kim



Het is ongetwijfeld de eerste keer in de geschiedenis van de Tieltse Perskring dat we voor een mooie familiegebeurtenis vier actieve leden van de Perskring kunnen feliciteren. Andries Verlinden en Lien Depauw schonken immers op 23 april het leven aan dochtertje Lio. Naast felicitaties voor de trotse ouders zetten we ook graag nonkel Ewout Depauw in de bloemetjes die ook het peterschap van Lio op zich mag nemen. Maar uiteraard gaan onze oprechte felicitaties ook uit naar opa Danny Verlinden. Met haar 48 cm en 3,120 kg maakt Lio het Tieltse nest van Lien en Andries nog een stukje warmer. Opa Danny en nonkel Ewout moeten door de corona lockdown helaas samen met de andere familieleden nog wat geduld hebben vooraleer ze kleine Lio van dichtbij kunnen bewonderen. Meer dan een raambezoekje zit er voorlopig niet in. Wij laten jullie meegenieten van het geluk van de familie Verlinden met deze mooie foto, met dank aan de zelfontspanner op het fototoestel van Lien en Andries. We duimen samen met het jonge gezin dat Lio heel snel de buitenwereld mag ontdekken! Van harte proficiat! (Kim)

Shā zǐ dì	Chatseti	沙子地	沙子地
-----------	----------	-----	-----

Georges Robberecht of pater Florentius ofm (° Tielt 1875) trok als jonge idealist naar de Chinese missies.

Hij werd er op gruwelijke wijze vermoord op 19 juli 1904 tijdens de uitlopers van de Bokseropstand. Zijn verhaal, in de tijdsgeest van toen en met de kennis van nu, is het boeiend (bloedend) verhaal van dit boek. Een aanrader!



Op 19 juli 1904 werd de Tieltse minderbroeder Florentius (of Georges Robberecht ° 1875) vermoord in het Chinese dorp Cha-Tse-Ti. Vol enthousiasme en missioneringsdrang trok de jonge man naar China. Hij kwam terecht in de streek van Yichang langs de Blauwe Rivier, 300 km ten westen van Wuhan, nu

bekend door het Coronavirus.

De Bokseroorlog liep op zijn einde. Meerdere grote naties probeerden baas te worden in het verpauperde China (Groot-Brittannië, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Japan). Ook Leopold II wilde tussen 1897 en 1904 een stukje 'Belgisch China'. Zo ontstond een grote haat tegen het Westen en ook tegen het christendom, dat dikwijls misbruikt werd voor politieke doeleinden.

De jonge missionaris trok van dorp naar dorp om zieltjes te redden (en te registeren en tellen!) en kwam zo met paard en ezel in Cha-Tse-Ti terecht waar hij door een bende 'Boksers', die de echte Chinese cultuur beweerden te verdedigen, werd opgepakt, mishandeld en ten slotte vermoord. Hij was 29 jaar ...

Cha-Tse-Ti 1904 door Eddie Verbeke, uitg. Vale, 2020, 144 blz., 20 euro, te verkrijgen bij de auteur eddie.verbeke@pandora.be – BE06 4679 2060 1122.



Officiële voorstelling in Theater Malpertuis-Tielt op zondag 4 oktober 2020 om 11 uur, bijdrage € 5, een Davidsfonds-activiteit.

PADOS

Pados werd op de horecabieurs van Bredene genomineerd voor zijn revolutionaire CO2-alarm. Met **Logico2** verraste Pados door te wijzen op de impact die het verlies van CO2 kan hebben in de bierkelder of gesloten ruimte. Pados kreeg het verkooprecht in de ruime streek en hoopt dat de horeca het nut van een dergelijke installatie zal inzien. CO2 heeft een enorme impact op de werking van het menselijk lichaam. Het is een gas, onzichtbaar, geurloos en kleurloos maar zeer dodelijk. Bij een aanzienlijk CO2-lek kan een kortstondige blootstelling (bij vervangen van een biervat of het wegbrengen van leeggoed naar de kelder bijvoorbeeld) al dodelijk zijn.



Dominiek Snauwaert, partner van Patrick Acx (*foto*) dacht als taptechnieker aan het welzijn en de veiligheid van zijn collega's. Dus werd de Logico2 gepromoot.

Los van de bewaking van de veiligheid helpt het alarm besparen op de dure CO2-flessen (onverwacht lege flessen, onvakkundig aansluiten dus verlies van omzet en dure naleveringen).

Er is ook minder CO2-uitstoot, wat het milieu ten goede komt. Voor de sector een gemakkelijk te installeren alarm, een Logico2 stand alone CO2-alarm.

De Logico2-scout is een lichtgewichtalarm dat tot 12 uur werkt zonder opladen, via bluetooth op de smartphone via een app te raadplegen. De centrale unit kan uitgebreid worden voor grotere oppervlakte (bv. brouwerij) of met een speciale sensor voor dranken op mixgas. Elk toestel is instelbaar in meer dan 20 verschillende talen waaronder uiteraard het Nederlands. Meer info bij Pados bv, Stationstraat 68 in Tielt (pados@telenet.be).





Het lustrumfeest van de jarige Tieltse Perskring nadert snel en voor alle betrokkenen kunnen we al een tip van de sluier lichten. Iedereen (erelid, oud-lid, sponsor of steunend lid) krijgt een uitnodiging, met de post of per e-mail en vooral de leden en oud-leden willen we aanmoedigen om hun neus even aan het venster te steken.

Het feest heeft plaats op **zaterdag 28 november 2020** vanaf 9.45 uur in de showroom van Inofec langs de Deinseseesteenweg 77 in Tielt.

Op het programma o.a.

- Feestzitting met onthulling fotomuur (Ronny en Marc Speeckaert)
- Toespraken door voorzitter Hans Verbeke en erevoorzitter Guido Defour
- Toespraak door burgemeester Luc Vannieuwenhuyse
- Toespraak door minister voor Media **Benjamin Dalle**
- Rudi als presentator van het academisch gedeelte
- Livemuziek door een koperensemble van Vermaak na Arbeid
- Vertoning van een leuke powerpoint met 270 dia's over 40 jaar TPK
- Voorstelling van het jubileumboek 'Herinneringen ...'
- Receptie aangeboden door de Stad Tielt
- Fotomoment indoor bij Inofec
- Feestmaaltijd in restaurant Shamrock in Tielt

Niet alleen TPK viert, er is ook feest bij de 'buren' **Instellingen en verenigingen jubileren in 2020**

25 jaar The Young Ones, jeugdorkest KH Vermaak Arbeid

Een kwarteeuw geleden namen Lieven Casteleyn, Eric Spiesschaert en Rik Stevens het initiatief om de werking van de KH Vermaak Na Arbeid met een jeugdorkest te verrijken. De musicieergroep kreeg als naam The Young Ones mee. Wat in eerste instantie de reddingsboei was voor een tanende harmonie, is 25 jaar later een volwaardige geleding, die met trots een kweekvijver voor muzikaal talent kan genoemd worden. Hier leren jonge mensen samen musiceren om dan later de overstap naar het harmonieorkest te maken. Het dirigeerstokje was achtereenvolgens in handen van Rik Stevens, Hannes Vanlancker en Thari Verloove. Er wordt gerepeteerd en geconcerteerd maar op het jaarprogramma staan ook een kampweekend, een pretparkbezoek en toffe activiteiten in de herfst- en de kerstvakantie. Om alles te kunnen realiseren kunnen TYO-verantwoordelijken **Stan Christiaens en Alexandra Vasile** rekenen op het engagement van een bende enthousiaste moni's. The Young Ones vierden hun zilveren jubileum op 7 maart 2020 met een lekker hapje en een schitterend galaconcert.



30 jaar Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt



Familiekunde Vlaanderen vzw (vroeger VVF) is actief op het vlak van familiegeschiedenis en familiaal erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in om het onderzoek naar familiegeschiedenis te faciliteren. Dit gebeurt aan de hand van familiekundige dienstverlening en advies, via de website www.familiegeschiedenis.be en door het aanbieden van cursussen en voordrachten omtrent familiegeschiedenis. FV Regio Tielt wil de genealogie in de gemeenten van haar werkgebied promoten, ondersteunen en stimuleren door de uitgave van het driemaandelijkse tijdschrift 'Onze Voorouders', publicaties van allerlei werken, het organiseren van allerlei activiteiten, het bijhouden van een archief en het openstellen van het documentatiecentrum voor een ruim publiek. Sedert de oprichting van de lokale afdeling in 1990 is **Luc Neyt** de drijvende kracht.

40 jaar gasten in Mivalti

De eerste sporen van Mivalti zijn terug te vinden in mei 1976, toen Roland Berteloot, werkzaam als opvoeder in de gehandicaptensector, zich in Tielt vestigde. Hij stelde vast dat er in de Tieltse regio geen voorziening bestond voor de opvang en begeleiding van mensen met een beperking. Hij verdedigde zijn ideeën bij het Arrondissementeel Promotiecomité voor het Tieltse (APT) en werd voorzitter van de werkgroep Gehandicaptenzorg. Op 25 mei 1976 zag de vzw MinderVALiden Tielt het levenslicht. Christian Vande Vyvere zette als eerste voorzitter zijn schouders onder het initiatief. Een pand werd gevonden in de Gruuthusestraat 36 te Tielt waar in 1978 de eerste bouwwerken startten. Vanuit 'Gruuthuse' groeide vzw Mivalti uit tot een werking op een domein van 2 ha. **Op 17 maart 1980 verwelkomde Mivalti zijn eerste gasten.** Op 29 februari 2020 vierde de instelling – intussen een kunstatelier (Artotheek#44), een winkel in het stadscentrum (Mivaltientje) en een pak infrastructuur rijker – de 40^{ste} verjaardag van haar actieve werking. Mivalti wordt op vandaag geleid door directrice **Regine Moreel**, het Bestuur door **Philippe Dubaere**.



40 jaar Sint-Andriesziekenhuis



De website van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt leert ons dat de instelling in 1923 werd gesticht. In 1966 werd het ziekenhuis overgedragen aan de Congregatie van de Zusters van het Geloof die al eigenaar was van de materniteit Ave Maria (1938) en van de Sint-Lucaskliniek (1954). Door de

steeds groeiende vraag naar meer specialistische zorg en de evolutie van de organisatie van het ziekenhuiswezen werd besloten de drie instellingen te fusioneren en te integreren in **één volledig nieuw ziekenhuis dat in 1980** in gebruik werd genomen. In 2006 werd gestart met de renovatie- en uitbreidingswerken, het begin van een grootschalig masterplan dat in 2018 zou resulteren in een eigentijds ziekenhuis dat zowel kwalitatief als qua comfort aan alle normen van vandaag beantwoordt.

40 jaar Kunst in Sint-Andriesziekenhuis Tielt

In de hal van het Sint-Andriesziekenhuis zijn er permanent tentoonstellingen met werken van kunstkringen, fotocclubs of individuele kunstenaars uit de regio. Deze exposities worden georganiseerd door de vzw 'Kunst in Sint-Andriesziekenhuis Tielt' (K.A.T.), op vandaag onder leiding van **Rik Chevrolet**. Het afgelopen jaar nog passeerden Kunstkring KuTeNa Meulebeke, Fotoclub Gamma Tielt, Kontrast Koolskamp, Ter Cauwe Pittem en Wenghina Wingene de revue. Telkens weer wordt uitgekeken naar de tentoonstelling van de Kunstkring Sint-Andries, waarbij personeelsleden van het ziekenhuis hun artistieke talenten etaleren. De exposities lopen steeds twee maanden en in maart 2020 werd de 238^{ste} editie geopend, traditiegetrouw met inleiding en receptie.



40 jaar Cultuurcentrum Gildhof



Weinig Cultuurcentra kennen een langere geschiedenis dan het Gildhof. In 1905 al bruste het gebouw van leven met tentoonstellingen, voordrachten, toneelvoorstellingen en concerten. Tielt heeft die ziel altijd bewaard, ook toen het Gildhof in 1980 cultuurcentrum werd. Een onderlegde ploeg verwende zijn publiek met avond- en familievoorstellingen, film en expo's (zoals Cuesta), schoolprogrammatie en originele projecten. Het was en bleef tevens de vaste thuis voor een bruisend verenigingsleven. In 2005 blikte TPK'er Rudi Ailliet in het tijdschrift van de heemkundige kring De Roede van Tielt uitvoerig op de voorbije kwarteeuw CCG terug. Intussen heeft het Gildhof weer 15 turbulente jaren achter de rug. In 2012 legde het stadsbestuur de plannen voor een nieuw cultuurcentrum definitief opzij en koos voor volledige renovatie. Meteen bij de eerste werkzaamheden in 2015 liep het mis en een jarenlang gevecht met asbest – pop-upperikelen inbegrepen – was het resultaat. Pas in 2019 kwam er weer leven in de asbestvrije en heringerichte schouwburgzaal van het cultuurcentrum.

40 jaar Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Toen het Cultuurcentrum Gildhof zijn deuren opende, ging dat gepaard met de oprichting van een Raad van Bestuur en van een Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, met Wim Vanseveren, Paul Bekaert en Arseen Verbeke als hoofdrolspelers.

Onze vertegenwoordiger Rudi Ailliet



Het duurde even voor de trein op de rails stond – de Tieltse raad was een van de eerste vijf in Vlaanderen en dus was alles nieuw - maar na de woelige start kenden de leidende instellingen een vlotte werking. Op vandaag ziet de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid er als volgt uit.

In het **Cultuurforum** (de vroegere Algemene Vergadering) zetelen alle afgevaardigden van de aangesloten verenigingen. De **Koepel** kan beschouwd worden als het bestuur van de instelling en volgt achter de schermen het cultuurleven in al zijn aspecten op de voet. De verenigingen maken allemaal deel uit van een **werkgroep** (de vroegere deelraden): Identiteit van de Stad, Podiumkunsten in de Stad en Levenslang Leren in de Stad. De SRC neemt ook de berekening van de investerings- en werkingssubsidies, de organisatie van de Laureatenhulde en van de driejaarlijkse Cultuurprijs voor zijn rekening en verleent zijn medewerking aan stedelijke activiteiten zoals de 11 Juli-viering en Trotwaar.

40 jaar Velt Tielt

Velt is een vereniging voor al wie **milieuvriendelijk aan de slag** wil in **tuin** of **keuken**. Bij Velt leert men niet alleen hoe men op een ecologische manier lekkere groenten kweekt, men ontdekt er ook alles over prachtige ecotuinen, over dier- en milieuvriendelijk kippen houden en over heerlijke gerechten vol vers geogste seizoengroenten. Tal van **publicaties** en **vormingen** en het **ledentijdschrift** '*Seizoenen*' maken elkeen wegwijs om bewust en ecologisch te leven. Een hoogtepunt in de bestaansgeschiedenis van Velt Tielt was ongetwijfeld de opening van Tannekes Tuin Tielt in samenwerking met Groen Tielt. De volkstuin omvat een 50-tal perceeltjes van 30 m² groot en een aantal gemeenschappelijke delen die door de tuiniers gezamenlijk worden onderhouden.



40 jaar Wijkwerking Europawijk

25 jaar geleden ontstond op de Tieltse Europawijk het Europawijkcomité onder impuls van José Lampaert. Jaarlijks verzorgt het vriendencomité verschillende activiteiten voor de 400 gezinnen in de wijk. Koken kost geld en van meet af aan was er een groot feest eind juni. De wijkwerking is gegroeid vanuit een kindernamiddag. Activiteiten zoals zaklopen, bakwagenkoers en een rommelmarkt brachten de hele wijk bijeen. De Europawijkfeesten kenden een steile groei met de geslaagde playback-avonden in de jaren '80 en '90 en haalde ook heel wat bekend muzikaal volk naar de tent in de Europalaan.



Vaste ingrediënten op de jaarkalender zijn de nieuwjaarsreceptie, het bloemschikken, de bloemenmarkt en het wijkfeest. Tussendoor roept de kern de bewoners bijeen voor een bingonamiddag, een krokusfeest, een ontbijtfotozoektocht, een zomerbar, soep met babbeltjes of een bierdegustatie. En in 2018 verscheen op de Europawijk de eerste boekenruilkast in Tielt.

50 jaar heemkundige kring De Roede van Tielt

De heemkundige kring De Roede van Tielt werd gesticht in 1970. De werking van de vereniging strekt zich uit over het grondgebied van de vroegere Roede van Tielt (Aarsele, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wingene, Wontergem en Zwevezele).



Die gemeenten komen ruim aan bod, zowel in de samenstelling van het bestuur als in de onderwerpen behandeld in publicaties en in voordrachten, en wat betreft de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.

De Tieltse heemkundige kring stond aan de wieg van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt en van de Tieltse Gidsenkring. De Kring heeft tot doel personen die de heemkunde in de ruimste zin beoefenen te verenigen en de beoefening van de heemkunde te bevorderen.

Op vandaag vergadert de heemkundige kring zonder voorzitter. **Berenice Vanreterghem** beheert het secretariaat en ex-TPK'er **Geert Van Hecke** is penningmeester.

90 jaar KVLV (Ferm) Kanegem

Wat in 1906 begon als de *Algemeene Belgische Boerinnenbond* en in 1971 zijn naam veranderd zag in Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, heet sinds kort Ferm. Het motto 'Vrouwen met vaart' werd vervangen door 'Wij zijn samen'.

Het is op vandaag de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen met een duizendtal afdelingen die onderdak bieden aan ca. 110.000 leden, van wie ruim de helft niet meer in de landbouw werkzaam is.

Bij Ferm Kanegem kan men terecht voor workshops, voordrachten en uitstapjes, maar op de kalender staan ook de boerenmarkt 'Eigen Kweek', een kerstfeest en een nieuwjaarsreceptie.



100 jaar Landelijke Gilde Kanegem **125 jaar Landelijke Gilde Tielt**

Landelijke Gilden is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen vertoeft.



Landelijke Gilden
samen beleef je meer

Lokaal organiseren vrijwilligers ontspannende en interessante activiteiten voor de leden en hun gezin. LG zet zich in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw.

Waar de Landelijke Gilde Kanegem slechts één keer per jaar groots uitpakt met de traditionele Sint-Elooisviering, heeft de Tieltse afdeling, onder voorzitterschap van **Joost Demyttenaere**, een drukkerie kalender voor te leggen. Naast het paasontbijt en de Meibedevaart is de grote trekpleister de jaarlijkse landbouwexpo en veeprijskamp, die in 2019 aan hun 18^{de} editie toe waren.

Voeg daar op die dag de tractorwijding, een wedstrijd trekkertrek en nog meer randanimatie aan toe en het is duidelijk dat dit voor de branche een echt feest is.

145 jaar Davidsfonds Tielt

Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie



mensen verbindt door samen cultuur te beleven. Het organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed. De afdeling Tielt, geleid door **Karel Strijckmans**, is een van de eerste afdelingen van het Davidsfonds die in **1875** gesticht werd.

De afdeling trekt lokaal grote nationale evenementen, zoals de cursussen **Davidsfonds Academie** (tot 2013 Universiteit Vrije Tijd), **Nacht van de Geschiedenis**, preselecties voor de **Junior Journalist-wedstrijd** en **Toast Literair**. Daarnaast biedt de afdeling een gevarieerd programma aan van eigen activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen.

In 2010 was Tielt de uitvalsbasis voor de nationale **Davidsfonds Zomerzoektocht**, goed voor maar liefst **25.000 deelnemers**.

Lutgart Wostyn, de ooit alomtegenwoordige secretaresse van de lokale afdeling, overleed op 2 februari 2020 op. Ze werd 94.

Toen we voor de eerste keer naar het Pustertal trokken in 1987. Toen Noord-Italië nog vrij was van alle ... russen!



Met De Meibloem veroverden we voor de eerste keer Zuid-Tirol. Een bonte bende, allemaal gelinkt aan een mediagroep al moesten daarvoor verschrikkelijke toeren uitgehaald worden ...



Marc kon het niet laten om gids te spelen voor Geert, Willy en Bertrand
➤ André met zorg voor de vrouwtjes, hier met Annemie van Martin ...



In Toblach maakten we kennis met de Oostendse Lieve Vercruyse, echtgenote van Herbert Santer in diens **** hotel Santer. Ook de Minister van Toerisme, dr. Siegfried Wenter, wachtte ons op.



Bij Falkensteiner in Kiens leute met Anneliese (Hotel Lido ****)
 ➤ In een wijnbar in Bruneck eerste ontmoeting met Christian Mayrhofer, begin van een jarenlange vriendschap