

Nieuwsbrief



Nieuwsbrief 78 – werkjaar 41 – 2021-3

<http://perskring.weebly.com> * <https://www.facebook.com/tieltseperskring> * e-mail: perskring@skynet.be

Tieltse Perskring: Oude Pittemstraat 2, 8700 TIELT * Bankrelatie: Belfius BE57 0682 0665 9335

In deze Nieuwsbrief:

- Inhoud Nieuwsbrief 77 – p. 1
-
- De voorzitter spreekt – p. 2
- Bestuursvergadering 18 juni 2021 – p. 3
- Groeten uit Normandië – p. 3
-
- Gewijzigde data – p. 4
-
- Elfde Persprijs – uitnodiging – p. 5
-
- Elfde Persprijs – 4 laureaten - p. 6 en 7
- Elfde Persprijs – Excelsior – p. 8 en 9
- Elfde Persprijs – Sofie op klavecimbel – p. 10 en 11
-
- Bowling in november – p. 12
-
- Voorzitter Kiwanis: Frank Vandekerckhove – p. 13 en 14
- Voorzitter Lions: Steven De Coninck – p. 15 en 16
- Voorzitter Rotary: Peter D'haeyere – p. 17 en 18
-
- De 7 van Ferre – p. 19 en 20
-
- Culibel – p. 21 en 22
-
- Lannoo: Het WK wielrennen – p. 23 en 24
-



Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Hans Verbeke – Guido Defour – Rudi Ailliet – Ronny Neirinck – Joris Defour **** Eindredactie Kim De Vos ***

DE VOORZITTER SPREEKT



We hoopten op tien maar het zijn er zeven geworden. Olympische medailles krijg je niet bij de gratie Gods. Je moet ze in de eerste plaats verdienen, in de tweede plaats vaak een tikkeltje - of in het geval van onze bronzen ruiters - een stevige portie geluk hebben. Of boven jezelf uitstijgen, zoals Bashir Abdi, goed voor brons op de marathon. Soms volstaat het echter niet om eerder onverwacht buitengewoon sterk te presteren.

Zie Noor Vidts op de zevenkamp: vierde plaats, amper twee seconden verwijderd van brons. Die vierde plaatsen lopen een beetje als de rode draad door de Olympische campagne van de Belgische sporters. Liefst zeven keer viel iemand of een team van ons net buiten de medailles. Lotte Kopecky op de wegrit, Marten Van Riel op de triatlon, de Lions bij het 3x3 basketbal, zeilster Emma Plasschaert, Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de ploegkoers op de piste, de Borleés en co op de 4x400 meter estafette, en dus ook Noor Vidts. Hebben we het goed gedaan? Zeker wel, want het is van 1948 geleden dat we nog met zoveel medailles naar huis kwamen. En onze sporters verdienen bewondering voor - in veel gevallen - jarenlang opbouwen naar dat magische moment.

Anderzijds: Nederland, met 17,5 miljoen inwoners, keert terug naar het land van Boudewijn De Groot met 36 (jawel) medailles, waarvan liefst 10 gouden plakken. "Omdat bij onze noorderburen al vele jaren zwaar ingezet wordt op topsport", klinkt het. Een uitmuntende begeleiding, de juiste en voldoende omkadering, betere sportcontracten dan bij ons, ... Nederland toont hoe het moet en wij willen maar al te graag volgen.

Alleen: dat kost een bom geld en het is maar de vraag in hoeverre de overheid daarvoor open staat. Er zijn immers ook veel andere katjes te geselen. De heropbouw van wat in Wallonië door de natuur werd verwoest, om maar iets te noemen. Ook daar verdienen veel mensen een medaille. Walen, omdat ze mensen hebben gered. Maar ook vele honderden Vlamingen die over de taalgrens trokken om er te gaan helpen. Ongezien, net als de aanleiding tot de hulpactie. Laten we daar vooral bewondering voor hebben en hopen dat we zelf van dergelijke ellende gespaard blijven. En intussen proberen we te genieten van misschien nog wat mooie zomerdagen, vooraleer we elkaar straks weer zien.

Ons jubileumfeest en de Persprijs komen er nu wel heel snel aan ...

Hans

BESTUURSVERGADERING 18 juni 2021

Hans

Met Stijn Moerman als nieuw lid is het ledenaantal gegroeid tot 36. De penningmeester denkt nog altijd positief en op een drafje werden komende items behandeld.

Voor het feest voor 40 jaar Perskring (25 september 2021) is alle voorbereiding klaar en op 1 september gaan de uitnodigingen de deur uit. Er is een bevestiging voor de receptie vanwege De Nieuwe Lekkerbek terwijl ook minister Benjamin Dalle (Media) zijn aanwezigheid bevestigde. Alle hulp zal nodig zijn voor, tijdens en na de viering.

De kandidaturen voor laureaat van de elfde Persprijs (9 oktober 2021) lopen binnen en dat kan nog tot 1 augustus. Het programma van de uitreiking is vastgelegd en er is een akkoord met muzikant en kunstenaar. De uitnodigingen gaan rond 20 september 2021 de deur uit.

De bowling heeft plaats op 21 oktober 2021 met verrassing voor de aanwezigen. Inschrijven kan bij Rudi Ailliet. Er moeten nog enkele afspraken gemaakt worden voor het bezoek aan Colruyt (2 maart 2022) en de reis naar Nederland (4-6 juni 2022). De Nieuwsbrief werd gunstig geëvalueerd en de volgende (78) wordt doorgemailed op 2 september 2021. Er wordt ook al gedacht aan het nieuwjaarsfeest van dinsdag 11 januari 2022 dat zoals voorheen in Den Ouden Wal zal doorgaan. Volgende bestuursvergadering op 6 oktober 2021.

GROETEN UIT NORMANDIË

Kim



Dolblij was ik toen ik in januari 2020 de hoofdprijs won tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie: een reischeque van 150 euro van Tielt Travel.

Met veel enthousiasme boekten we een Citytrip Berlijn maar toen werd Berlijn een Coronavoucher.

Na vele maanden braaf thuis te blijven kozen we in juni voor een weekje rust in Normandië. Het weer zat ons niet altijd mee maar het mooie hotel, de heerlijke oesters, de vele wijntjes en de prachtige zonsondergang over de Atlantische Oceaan maakten alles goed. Dankjewel Tielt Travel!

Kim en Tom.

Na een relatieve stilte schiet de Perskring terug uit de krammen en plant heel wat activiteiten voor najaar 2021 en voorjaar 2022. Overleg zal nog gebeuren voor een zomeractiviteit in 2022 op vraag van een grote meerderheid in de enquête van enkele maanden terug. Noteer alvast volgende items:

Feest 40 jaar Tieltse Perskring

Op zaterdag 25 september 2021 zorgt de Tieltse Perskring voor zijn uitgesteld feest rond 40 jaar Tieltse Perskring. De feestzitting start om 10 uur in de etageruimte van Inofec langs de Deinsteenweg in Tielt. De gasten worden nog uitgenodigd per brief en moeten hun aanwezigheid wel melden voor 15 september 2021. Zowel voor de zitting als de feestmaaltijd nadien (Shamrock > € 60.00 pp) moet tijdig ingeschreven worden.

Elfde Persprijs van de Tieltse Perskring

Op zaterdag 9 oktober 2021 om 18.00 uur spreken we af voor de uitreiking van de 11^{de} Persprijs aan een van de vier laureaten. De voordrachten zijn binnen, de laureaten gekend en de winnaar wordt op 6 oktober verkozen binnen het bestuur. De uitreiking heeft plaats in het Tieltse Stadhuis. Wie nadien wil deelnemen aan het diner (Shamrock), moet inschrijven en vooraf betalen (€ 50.00 p.p.). Zie meer uitleg in deze Nieuwsbrief.

Bowlingkampioenschap in Zwevezele

Op donderdag 21 oktober 2021 reserveerden we enkele bowlingbanen bij Joyken voor ons jaarlijks kampioenschap (na het uitstel van vorig jaar). Deelnemers moeten vooraf inschrijven bij Rudi Ailliet (perskring@skynet.be). Meer in deze Nieuwsbrief. De start is voorzien om 19.30 uur.

Nieuwjaarsfeest old school

Na het huis-aan-huisbezoek van dit jaar wordt (dat hopen we toch) het nieuwjaarsfeest opnieuw gehouden in Den Ouden Wal in Kanegem op dinsdag 11 januari 2022 om 19.30 uur.

Daar komen we in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid op terug.

**Bezoek Colruyt in 2 vestigingen: donderdag 3 maart 2022.
Driedaagse reis naar Nederland: zat. 4 tot ma. 6 juni 2022.
Zomeractiviteit 2022 voor het hele gezin tijdens de zomervakantie.**

De laatste (11^{de}) Persprijs old school heeft plaats op zaterdag 9 oktober 2021 om 18 uur in de raadzaal van het Tieltsse stadhuis. U bent vriendelijke uitgenodigd. Bevestig wel uw aanwezigheid vóór 1 oktober 2021 via guidodefou@yaho.com met vermelding met het aantal aanwezigen.



De laureaten zijn gekend (zie verder) en op het programma staan korte babbels van Rudi Ailliet en Hans Verbeke met die laureaten en de kunstenaar die 'Excelsior' ontwierp voor de winnaar 2021.

Marc Vanhecke (Pittem) ontwierp het kunstwerk en Sofie Vanherle (Meulebeke) zorgt voor passende muziek op klavecimbel.



In het verleden mochten we 10 eminente Tieltenaren feliciteren: 1991: André (†) en Clara Beggia, 1994: Arseen Verbeke, 1997: Herman Verschelden (†), 2000: Mia Callewaert, 2003: Gaston Ameye (†), 2006: Wim Vanseveren, 2009: Els Maes (†), 2012: Patrick Acx, 2015: Bérenice Vanrenterghem en 2018: Jan Vandermeulen.



Na de uitreiking van de Persprijs biedt de Stad Tiel een receptie aan en daarna volgt een diner in Shamrock. Intekenen voor het diner kan door overschrijving van € 50.00 p.p. voor **1 oktober 2021** op rekening van de Tieltsse Perskring **BE57 0682 0665 9335**.

Op het menu: huisgemaakte wildkroket - winters slaatje - verse tartaar hertenkalffilet op z'n winters - groenten - kroketten mokka - chocolademousse aangepaste dranken



De 11^{de} Persprijs wordt gesponsord door:



Er moest gekozen worden uit een mooie lijst van kandidaten (alfabetisch): Joris Cools, Céline D'hulst, Stijn David, Danny De Coninck, Ann De Craemer, Michiel De Jaeger, Bart De Strooper, Tom Denolf, Tom Hoornaert, Luc Neyt, William Oosterlinck, Ronny Ostyn, Bart Snauwaert, Marc Speeckaert, Nera Spriet, Romain Vanlandschoot, Dirk Verbeke, Eddie Verbeke en wijnbouwers Wijngoed Kapelle. Rekening houdend met het aantal stemmen en enkele criteria kwamen vier laureaten uit de bus.

Michiel De Jaeger

Michiel De Jaeger (°1988) is sinds kort algemeen directeur van de drie wijkscholen in Wingene. Voorheen was hij docent aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en muziekleraar in Wingense en Tieltse scholen. Maar het zijn vooral de niet-professionele engagementen die in het oog springen. Bij de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid is hij actief als trompettist en als instructeur van het trommelkorps Time-Out, hij is secretaris en initiatiefnemer van tal van projecten (VNA-Café, Poelbergcafé, wijnverkoop, BTTR-fuif, de Morricone-opname in Piano's Maene en het muziekfeest Tutti Tielt in september '21). Daar blijft het niet bij: hij is ook dirigent bij Terpsichore Oostrozebeke en bij de KH Sint-Cecilia Wingene, en hij is kerkorganist in Wingene en Ruiselede, ... En dan is er nog het grote KSA-verhaal waarin hij zich tot voor kort uitleefde als lid, leider en gouvraadslid. Op vandaag trekt hij nog altijd mee op kamp ... als kok.



Céline D'hulst

In de wirwar van schepenen en directeurs, diensten en medewerkers, die hun zegje in het culturele werkveld hebben, speelt beleidscoördinator Vrije Tijd Céline D'hulst (°1983) een cruciale rol. Wie de voorbije jaren onder de vleugels van of in samenwerking met de Stad iets op het getouw zette, kwam onvermijdelijk bij deze bezige bij terecht.

Administratie rond Cultuurforum, cultuurwerkgroepen en commissies nam zij als vanzelfsprekend voor haar rekening. Zij engageert zich om Tielt en het Tieltse te laten uitblinken op de vrijetijdskaart, o.a. met Tielt Wintert en Tielt Zomert, met thema- en theaterwandelingen, en zoveel meer. Dat gebeurt altijd in direct overleg met het stadsbestuur en met de betrokken verenigingen.

De jarenlange inzet van deze 'allround'-dame is voor de cohesie van het Tieltse verenigingsleven van onschatbare waarde, onder haar bevoegdheid liet ze niet alleen het toerisme in Tielt openbloeien maar slaagde er altijd in om een aanwezig aanspreekpunt te zijn voor alle verenigingen.



Ronny Ostyn

Sedert decennia verdiept Ronny Ostyn (°1947) zich als bestuurslid (verantwoordelijke documentatiecentrum) van de heemkundige kring De Roede van Tielt en op vrijwillige basis in de vroegste geschiedenis van Tielt, waarbij hij erin geslaagd is om de grenzen van onze kennis over de laat-middeleeuwse geschiedenis van de stad steeds te verleggen. In 2020-2021 had dit zijn neerslag in drie uitgaven waarin hij telkens tot in de 15^{de} eeuw teruggaat. Nog op stapel voor eind 2021 staat een totaal nieuwe en verrassende studie over het ontstaan van het Tieltse weeshuis in de schaduw van de Paterskerk. Ronny Ostyn ligt ook aan de basis van het prachtige standaardwerk over de geschiedenis van Tielt (2009), publiceerde naast tal van andere studies ook de Historische Stedenatlas van Tielt (1993, toen de derde in een reeks na Lier en Brugge) en het boek bij de tentoonstelling over Ceramano (1999). Nog vermelden dat Ronny Ostyn Romaanse Filologie studeerde en tot 2007 voor de klas stond in wat nu Campus De Reynaert heet.



Bart Snauwaert

Fagottist Bart Snauwaert (°1962) is directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Hier ontwikkelt zich talent voor de muziekverenigingen die Tielt rijk is. Maar hij is ook 45 jaar lid en 30 jaar dirigent en bestuurslid van het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust, een vereniging met traditie die momenteel 122 musicerende leden telt, verdeeld over een vierstemmig koor en een symfonisch orkest. Bart Snauwaert leidt niet alleen, hij verbindt ook. Hij stuurde erop aan om op 11 juli samen met alle Tieltse koren op te treden, om een gezamenlijk optreden met Johan Verminnen te realiseren, om de World Choir Games naar Tielt te halen. Hij is medeoprichter en drijvende kracht achter Aperò Con Fuoco, een platform voor veelbelovende musici en talent van eigen bodem met maandelijkse aperitiefconcerten in Theater Malpertuis. En ten slotte engageert hij zich ook als secretaris van het Symfonieorkest Vlaanderen. En dan hebben we het nog niet over judo gehad ...



Het is de laatste keer dat de Tieltse Persprijs 'old school' wordt uitgereikt. In de toekomst zal worden samengewerkt met de Tieltse cultuurbubbel. We wensen hier alle mensen die in die 30 jaar bijgedragen hebben tot deze prestigieuze prijs te bedanken. Niet alleen alle genomineerden maar ook de kunstenaars en muzikanten voor hun medewerking én vooral de sponsors waarop we steeds beroep konden doen. Zonder hen konden die elf edities niet doorgaan. Hartelijk dank.

MARC VANHECKE CREËERT EXCELSIOR

Guido

De winnaar van de elfde Persprijs zal een kunstwerk van Pittemnaar Marc Vanhecke in handen krijgen. Op naar hoger en beter in alles wat de winnaar presteert, krijgt hij heel symbolisch 'Excelsior' in handen, een ondersteunde ladder naar hogere en betere prestaties.

Heel wat kunstenaars passeerden de revue bij de uitreiking van de driejaarlijkse Persprijs. Voor de laatste uitgave *old school* belandden we bij Marc Vanhecke, een ijzerkunstenaar pur sang die onmiddellijk meeding in de gedachtegang.

Wie is wie?



Marc Vanhecke (3 mei 1958) werd als zoon van een kunstsmid (Jozef) geboren in Meulebeke. Aan het VTI van Tielt ging hij uiteraard de richting metaal volgen en 's avonds mocht (moest) hij helpen bij vader in de smidse. Daar ontstond de liefde voor ijzer. Eens afgestudeerd ging hij enkele jaren werken bij Metaal Vuylsteke in Meulebeke tot hij zijn vrouw Nelly Defour (april 1958) leerde kennen in de Okapi. Ze huwden in 1979, gingen een tijdje bij de schoonouders in Pittem inwonen tot ze voor een goeie 40 jaar naar Koolskamp vertrokken. Uiteindelijk zouden ze terugkeren naar het ouderlijke huis in de Muizelaarstraat waar Marc zijn smidse inrichtte en nog plaats had voor een expositieruimte.

Met zijn vrouw trok hij zeven dagen op zeven van de ene markt naar de andere om er gordijnen en overgordijnen te verkopen. Vroege markten en in de namiddag cijferen, opmeten en placeren. "Ik deed dat graag, had goede contacten met de klanten en kon het ook goed verkopen", weet Marc nog. Intussen breidde het gezin uit met Astrid, Michel, Suzan en 8 kleinkinderen. De handel werd overgenomen toen Marc met pensioen ging maar intussen had hij al een nieuwe liefde ontdekt. In het spoor van vader Jef ging hij creatief spelen met metaal.

Metalicum

“Mijn eerste werkje was een haan die ik eigenlijk kopieerde van een bestaande sculptuur. Ik dacht, dat kan ik ook en mijn werk was naar verluidt beter dan het origineel. Dan ben ik figuurtjes en dieren gaan maken met hamer, snijmachine en lasapparaat. Nooit gedacht dat die hobby een dagelijkse bezigheid zou worden. Ik gebruik ook veel metaalafval dat verwerkt wordt. Voor mijn koerstrofeeën val ik heel vaak terug op fietskettingen. Symbolischer kan haast niet!”

Twee jaar geleden stelde Marc zijn boek 'Metalicum' voor. “Het idee om een boek te maken ontstond op het podium van de E3 van Harelbeke. Bibliodroom uit Meulebeke wou graag een fotoboek uitgeven met een beschouwing over zijn werk en met veel beeldmateriaal. Johan Vergote slaagde in zijn opzet, Frans Dejonckheere maakte foto's en de teksten verschenen in drie talen.”



Koers

Het werk van Marc is verbonden met het koersgebeuren in dit land. Hij werd meermaals gevraagd om de trofee voor de winnaar te maken en zijn *wall of fame* toont heel wat foto's waar hij poseert bij alle wielergroten van deze wereld. Het meest sprekend is wellicht het beeld voor 100 jaar Koolskamp Koers dat aan de kerk van Koolskamp te zien is. “Het is gemaakt uit aan elkaar gelaste oude nagels, een leeuwenwerk. Het beeld werd overigens ingehuldigd door Eddy Merckx in 2015.”

Paul Vanhee typeert de werkende kunstenaar heel gevat: “Als Marc zijn lederen schort voorbindt, metaal en lasapparaat ter hand neemt, lijkt hij uit de tijd te stappen. Hij wordt zowaar een exponent van een eeuwenoude traditie die de brug slaat naar vader Jef, naar edelsmeden, hoefsmieden en kuipers uit lang vervlogen tijd. Als je roestig, weerspanning ijzer, een vriendelijke vorm wilt geven, kies je zeker niet de gemakkelijkste weg. Als door lassen, verhitten, slijpen en polieren een figuur tevoorschijn komt, ben je een ambachtsman. Maar als die figuur een uitstraling heeft en je doet glimlachen of ontroert, dan ben je een kunstenaar!”

Excelsior



Om een kunstwerk te maken voor de Persprijs van de Tielse Perskring werd er gebrainstormd. Een winnaar is zeker iemand die iets gepresteerd heeft, iemand die op zoek is/was naar iets beters, iets hogers ... Twee figuurtjes die elkaar helpen om hoger op de ladder te geraken is een sprekend beeld: **excelsior** voor hoger en beter.

Met deze kunstenaar werken is een cadeau voor de Perskring. Marc heeft ideeën en vakkennis en blijft rusteloos tot zijn werk af is: "Voor mij is kunst zoeken naar oplossingen en ijzer vorm geven is voor mij componeren: toetsen op de juiste plaats zetten, akkoorden op elkaar afstemmen, woorden zoeken. En dan wachten op de reactie van het publiek. Ik wil immers bovenal toegankelijk werk maken: vriendelijk, humoristisch en ... betaalbaar!"

Tekst en foto's: Guido Defour

SOFIE VANHERLE TOVERT OP KLAVECIMBEL

Guido



De uitreiking van de elfde Persprijs wordt muzikaal ingevuld door Sofie Vanherle (uit Meulebeke) op klavecimbel.

Sofie Vanherle begon haar muzikale opleiding aan de jeugdmuziekschool van Pittem (met Anna Coussens) en de muziekacademies van Tielt, Izegem en Roeselare.

Aan de Kunsthumaniora, het Koninklijk Conservatorium en het Conservatoire Royal van Brussel zette ze haar studies verder.

Ze behaalde Eerste Prijzen in zeven disciplines, waaronder piano (klas A. De Groot), muziekgeschiedenis en praktische harmonie. Voor klavecimbel behaalde ze tevens een Hoger Diploma met onderscheiding (in 1997 - klas R. Kohlen) en een Meestergraadsdiploma (2000 - klas H. Stinders). In 2009 bekroonde ze haar studies met een master Schriftuur en werd haar de Prijs Gevaert voor Fuga toegekend.

Sofie Vanherle concerteerde op verschillende types klavieren: van middeleeuwse instrumenten (organetto en clavisymbalum) over virginalen, barokke klavecimbels, orgel en de klassieke pianoforte, tot de huidige moderne piano, dit zowel in Europa als in de Verenigde Staten (Texas, Massachusetts, Georgia).

In 2005 werd haar de functie van klavecijnist-begeleider aangeboden aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, School of Arts, specifiek voor de barokvioolklas van Sigiswald Kuijken en diens opvolger François Fernandez. Sedert 2011 doceert ze er schriftuur.

Van 2012 tot 2017 was ze ook actief als artistiek onderzoeker voor "Trobador", een commissie van onderzoekers van het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts. Het onderwerp van haar onderzoek was een collectie van 150 manuscripten van religieuze cantates van Telemann uit de bibliotheek van het Conservatorium van Brussel.

Haar onderzoek naar deze cantates leidde in oktober 2013 tot het opstarten van het ensemble PhiloMelante, dat tot doel heeft het resultaat van haar onderzoek in praktijk te brengen en met een breed en internationaal publiek te delen.

Momenteel is ze vooral actief als docent. Ze geeft piano en geschreven harmonie aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Tielt, klavecimbel aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Wemmel, en geschreven harmonie aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts.



Foto's Guido Defour

Tot spijt van wie 't benijdt, houdt onze bowlingcompetitie stand. De voorwaarde tot voortzetting van de traditie is en blijft dat er minstens tien spelers hun opwachting maken. In 2019 waren we met 14. Voorzitter Hans Verbeke won de drie games bij de heren en haalde met lichte voorsprong op penningmeester Joris Defour zijn 6^{de} titel binnen, secretaris Kim De Vos hield vlotjes Lien Depauw van zich af.

En toen kwam corona ...

Het hele maatschappelijke leven ging plat, werking van de verenigingen inbegrepen. Alle Perskring-initiatieven van 2020 werden opgeborgen, zo ook de jaarlijkse bowling. Zelfs in mei 2021 lukte het nog niet maar **op donderdag 21 oktober 2021** lijkt het dan eindelijk toch zo ver! Hans rekt op een zevende zege. Dat zou namelijk een evenaring zijn van het record dat in 2008 door Tim Vanrijckeghem gevestigd werd. En wie houdt Kim van haar 12^{de} titel?

Vanaf 19.30 uur ben je welkom en om 20.00 uur gaan de bowlingballen aan het rollen. Het lot bepaalt wie op welke baan speelt. We werken zoals altijd drie games af, waarvan de beste twee voor de uitslag in rekening worden gebracht.

Hoe het zit met handontsmetting, afstand houden, mondkemperplicht en gebruik van bowlingschoenen en -ballen, horen we ter plaatse wel.

Deelnemen kost 12 euro, inclusief huur schoenen, drie bowlinggames, geregelde drankvoorziening en een waardevol presentje als uitsmijter.

Inschrijven doe je **tegen donderdag 14 oktober 2021** bij Rudi Ailliet (gsm 0476 664968; e-mail: perskring@skynet.be).

Palmares Heren

7	Tim Van Rijckeghem	2000, 2001, 2004-2008
6	Hans Verbeke	2014-2019
3	Chris Vandekerkhove	2009, 2011
2	Joris Defour	2012, 2013
1	Ronny Neirinck	1999
1	Jan Goossens	2002
1	Marc Vervaet	2010



Palmares Dames

11	Kim De Vos	2007, 2008, 2011-2019
4	Nancy De Smet	2000, 2004, 2006, 2010
3	Marie-Rose Vermeersch	1999, 2002, 2003
1	Rose Demyttenaere	2001
1	Kate De Meyere	2005
1	Tineke Ailliet	2009



In de voorbije 40 jaar werd meermaals een beroep gedaan op de Tieltse serviceclubs en meestal met succes. Graag willen we de voorzitters van Kiwanis, Lions en Rotary even in de kijker zetten. Een gemoedelijke babbel met Frank Vandekerckhove (Kiwanis), Steven De Coninck (Lions) en Peter D'haeyere (Rotary).

Frank Vandekerckhove – KIWANIS CLUB TIELT



Wie is wie? - Frank Vandekerckhove

Geboren in Deerlijk op 3 oktober 1956 als jongste zoon in een gezin van negen. Vader runde een weverij (100 man), moeder had een link met de pannenindustrie uit Lauwe bij Kortrijk. Hij liep school in Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk (Sint-Amands – WB) en werd industrieel ingenieur Chemie, alsook een specialisatie in ecologie. Frank huwde met Annie Vangheluwe uit Kortrijk. Ze hebben twee dochters (Dominique en Stéphanie) en twee kleinzonen. Annie was tekenares bij Valiprint en werd later zelfstandig textieldesigner.

Frank begon zijn carrière bij Vitalo Plastics als productie- en ontwikkelingsingenieur, ging daarna aan de slag (tot zijn pensioen) bij de Total Group, afdeling kunststoffen als verantwoordelijke voor de hoogwaardige polyamides.

Na zijn huwelijk in 1982 (in Harelbeke) ging Frank zich met zijn vrouw vestigen in Meulebeke waar ze in 2003 een eigen nest bouwden in de Volderstraat. Door zijn vele beroepsreizen verloor hij een beetje het contact met het thuisfront. Nu hij geniet van zijn pensioen, wil hij de draad weer opnemen. Hij zingt graag en heeft daarmee plannen bij een koor.

Hij is bestuurslid van het Meulebeekse Davidsfonds en wil daar ook meer inzet voor zichzelf, na het jaartje als voorzitter van Kiwanis. Recent werd hij ook lid van Mullenbeca, de Meulebeekse heemkring.

Kiwanis na corona

Zijn rol bij Kiwanis startte in 2006 toen hij als lid voorgedragen werd en amper een paar jaar later werd hij voorzitter van de Sociale Commissie, iets waar hij als voorzitter van Kiwanis Tielt voorrang zal aan geven.

In september gebeurt de overdracht van voorzitter Dirk Haepers naar Frank Vandekerckhove. Het jaar van Dirk Haepers was, gezien de beperktheid door corona, niet altijd evident. Toch heeft Kiwanis Tielt zijn doelstelling bereikt en dat geeft een warm gevoel van voldoening. Voor het jaar 2021-2022 wordt het dagelijks bestuur van de club waargenomen door de past-voorzitter Dirk Haepers, voorzitter elect 22-23 Henk Verbeke en de raad van bestuur bestaande uit de vijf directeurs: Bernard Baudot, Bert Devos, Filip Lepoutere, Geert Windels en Bart Vanhecke. Samen willen ze zich focussen op de sociale projecten, de doelstelling van Kiwanis, die sinds jaren gesponsord worden door de jaarlijkse pralineverkoop.

Kiwanis Club Tielt

De leuze van Kiwanis blijft: 'Serving the children of the world'. Frank verduidelijkte dit gegeven met enkele voorbeelden, een greep uit de verschillende projecten die worden/werden gesteund.

Bij de jaarlijks terugkerende projecten denken we aan *De Doorgang Tielt* (wekelijkse voedselpakketten en Sint-Niklaasfeest), *Kinderkankerfonds* (koester- en Nona-project), *Kiwanispop 't Andriesken* (leuke popjes waarmee de arts aan de kinderen toont wat ze gaan doen om het kind beter te maken; het popje kan door het kind bewerkt worden en later mee naar huis genomen worden).

Ketfoot Wingene (voetballende jongeren met diverse beperkingen worden begeleid door vrijwilligers-trainers), *Vlaamse sportkampen* (voor kansarme kinderen), *Special Olympics*, *Brug naar het kind* (steun voor kinderen die het niet breed hebben, hulp met maaltijden, schooluitstap, ...), steun voor het *Vertrouwenscentrum Brugge* (kindermishandeling).

Enkele losstaande of nieuwe projecten:

Filmproject 'Bewijsstuk A': deze film rond kindermishandeling, vorig jaar mee door Kiwanis beziend, wordt nationaal en internationaal gebruikt in scholen en zorgdiensten om zo kindermishandeling in de huiselijke context te herkennen en erkennen. Dit werkjaar werd gezorgd voor meertalige ondertiteling (<https://vimeo.com/388459217>).

Scholen worden ook geholpen met specifiek leermateriaal (*De Vlinder* in Tielt, *Het Spoor* in Tielt) en sponsoren van specifieke taallessen voor zorgkinderen (*PIT Groeischool* in Pittem).

Ook het *spelotheekproject* van de Tieltse bibliotheek krijgt aandacht (een volledig nieuw Kiwanis-project) door schenking van *gezelschapspelen* voor kinderen.



Wie is wie – Steven De Coninck

Dr. Steven De Coninck (51) heeft zijn roots in Lochristi waar hij via zijn tennisvrienden ook zijn vrouw Els Van Hecke leerde kennen. Na zijn middelbare studies trok hij naar UGent en werd er doktor in de Genees-, Heel- en Verloskunde. Steven was de oudste in het gezin. Vader en broer zijn tandarts en zus apotheker. Uiteindelijk specialiseerde Steven in de gastro-enterologie: alles wat met maag-, darm- en leverziektes te maken heeft. Tijdens zijn specialisatie werd hij o.a. één jaar in Tielt opgeleid door dr. Marc Cardon en het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt werd zijn definitieve werkplaats vanaf 2000 tot nu. Sinds 2015 verbreedt hij ook zijn grenzen als specialist via consulentschappen in het UZ Gent en in het AZ Delta Roeselare. Els is nog altijd leerkracht Frans aan het college van Lokeren. Ze vestigden zich in Ruiselede en brachten 2 kinderen groot: Julie (23, bachelor Vastgoed en momenteel Master in Real Estate Management) en Frédéric (20, studies Handelsingenieur).

Dr. De Coninck is binnen het ziekenhuis niet alleen met zijn medische taak bezig. In opvolging van dr. Philippe Tack, was hij negen jaar voorzitter van de Medische Raad. Sinds 2015 is hij diensthoofd Inwendige Ziekten-Geriatrie.

Lions Club Tielt (LCT)

Dr. De Coninck is lid sinds 2011 en werd voorgedragen door 2 collega's: Marc Cardon en Philippe Tack. Dankzij relaties kon hij via de LCT reeds een en ander realiseren ten bate van medische sociale doelen en het ziekenhuis. Zo leverde LCT een financiële bijdrage bij de aankoop van de MUG-wagen, van de Rodekruiswagens en van AED-toestellen, en steun aan o.a. de stichting Me To You (leukemie), de vzw Hippo & Friends (diabetes), De Mantel (netwerk palliatieve zorg) en talrijke andere organisaties.

Dr. De Coninck zette zich in 2019 ook voor honderd procent achter de benefietactie 'Tielt, stad boven de wolken' ten voordele van de vzw Boven De Wolken. Via steun van de LCT wordt er zo voor ouders in onze regio die een stilgeboren kindje hebben voor mooie herinneringsfoto's gezorgd en worden

de kistjes waarin de kindjes worden opgebaard voor rekening van de club gemaakt. Een intense vorm van medeleven.”

In het begin van de Coronacrisis werd meegezocht naar beschermingsmiddelen voor de gezondheidswerkers. Later werden acties op het getouw gezet als appreciatie voor het personeel met kerststerren, truffels en sinten in chocolade. Ten slotte was er nog het gratis gebruik van een maaltijdsalade-robot wat bij velen een glimlach op het gezicht toverde. Voor '21-'22 heeft Steven De Coninck het LCT-voorzitterschap overgenomen van uittredend voorzitter Peter Bauwens. Het bestuur is verder samengesteld uit inkomend vz. Kristoff Deroo, secretaris Filip Leupe, penningmeester Bart Roobrouck, protocolchef Bart Vanhoutte en leden Frederik Vuylsteke en Lieven Vandepitte. Jeroen Dewulf is digitaal verantwoordelijke. LCT ressorteert momenteel bij de zone 32 naast de Lionsclubs Deinze, Harelbeke, Waregem en Waregem Ascot. LCT telt op vandaag 40 leden, 2 *senior* leden en 1 *privileged* lid.

“Nationaal legt men dit werkjaar de nadruk op kinderarmoede maar wij willen als Tieltse club eerst en vooral werken aan de terugkeer naar het *normale* clubleven. Dit draait noodgedwongen al anderhalf jaar op een lager pitje. Ons jaarthema is dan ook ‘*Alles komt goed*’ en we kijken er nu al naar uit om elkaar weer fysisch te kunnen ontmoeten.”

Enkele activiteiten van Lions Tielt zullen voor 2021-2022 weer boven water komen, zoals de nieuwjaarsmaaltijd voor ruim 600 minderbedeelden (op 8 januari 2022 in de Europahal). N.a.v. de recente overstromingsramp doneerde LCT alvast 2500 euro aan het getroffen gebied. De fundraising op de terreinen Wienerberger in Pittem wordt hernomen 25 en 26 juni 2022. Werd de fundraising uitgesteld, dan was er in '20 als alternatief de zeer succesvolle soepactie. Bij deze eerste uitgave werd maar liefst 5091 liter soep verkocht (kreeftensoep, tomatensoep met mascarpone, knolseldersoep met truffel). Chef Bart De Pooter (twee sterren – De Pastorale) ontwikkelde de soepen. Het is de bedoeling om dit eind 2021 opnieuw te organiseren.

Lions Club Tielt en de Leo's

Een ander hoofddoel dit werkjaar wordt de officiële oprichting van de Leo Club Tielt waarvan LCT de peterclub is. Leo staat voor *Leadership, Experience, Opportunity*. Leo Clubs kunnen gezien worden als dochterorganisaties van de Lions maar expliciet bestemd voor de jeugd. Leo's zijn dus jongeren tussen 18 tot 33 jaar die dezelfde doelstellingen als de Lions nastreven en op eenzelfde manier georganiseerd zijn, maar die hun sociale projecten vooral steunen met *manpower*.

Leo Club Tielt krijgt zijn officieel charter op 2 april 2022. Er zijn 38 stichtende leden, wat een enorm succes is in vergelijking met andere Leo Clubs die het vaak met veel minder leden moeten stellen. Samen met Dirk Verkinderen zorgt Steven De Coninck binnen LCT voor de opvolging en begeleiding van Leo Club Tielt zorgt. Dubbele opdracht dus voor dr. Steven De Coninck.



Wie is wie? – Peter D'haeyere

Peter (15/05/1964) is een rasechte Meulebekenaar, studeerde in Aalst en aan de UGent. Aan de unief leerde hij zijn vrouw Bénédicte Segers (roots in Boom) kennen en samen startten ze in 1992 een dierenartsenpraktijk in Meulebeke, met beroepservaring in Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië op hun actief. Peter combineerde in 1990 nog zijn praktijk met werk in het veevoederbedrijf van zijn vader. Vlak voor ze de eigen praktijk (URSUS) startten, woedde een enorme brand die bedrijf en artspraktijk in de as legde. Dat vernamen ze op terugreis van hun werk uit Frankrijk. Heropbouw van het bedrijf bleek door de administratieve mallemol en een beetje politieke onwil niet mogelijk.

Peter huwde in 1993 en is vader van Manon en Gaëtan. Na 17 jaar als dierenarts, 7 jaar voorzitter van een nationale beroepsvereniging, bestuurslid bij FVIB (Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen) en zelfstandige keurder in slachthuizen koos hij voor een jobwissel als auditor in food. Onder de koepel van Vinçotte wendt hij zijn kennis en ervaring aan bij audits van kwaliteitssystemen van voedingsbedrijven. Daarmee tonen voedingsbedrijven hun niveau van beheersing van de voedselveiligheid en kwaliteit aan.

In 1994 stapte Peter in de politiek op een VLD-lijst en startte 6 jaar later de lokale lijst VRIJ. Eens verkozen maakte hij later ook kort deel uit van de Meulebeekse meerderheid maar door gebrek aan communicatie en openheid van bestuur stapte hij uit de meerderheid en zetelt thans als onafhankelijke. Hij ziet weinig positiefs in de huidige politieke situatie in Meulebeke.

Via URSUS heeft hij nog contact met de dierenartsenpraktijk met Bénédicte aan het hoofd, samen met enkele collega's. Naast consultaties bieden ze ook digitale radiografie, echografie en microscopisch onderzoek aan en staan in voor gespecialiseerde tandheelkunde, algemene chirurgie en hospitalisatie.

Rotary na corona

Het was Peters schoonvader die de aanzet gaf naar Rotary en onder voorzitter Chris Vuylsteke werd hij als lid aanvaard, onder het peterschap van Antoon Vuylsteke en Pierre Debruyne. Zijn voorzitterschap wordt door coronaomstandigheden met een jaar verlengd en hij houdt ook zijn dagelijks bestuur aan met inkomend voorzitter Francis Callewaert, uittredend voorzitter Grégoire de Kemmeter, secretaris Kristof Vansteelant, assistent-secretaris Benoit Lauweres, penningmeester Peter Vandekerckhove, assistent-penningmeester Bob Van Holder, clubzaken Dirk Cloet, protocolchef Stefaan Vanderstichele, Rotary foundation Frederik D'Hulster en bestuursleden Guy Vandenberghe en Regine Moreel.

Er wordt nog gewerkt aan de programmatie maar enkele items staan al vast, zoals op 26 maart van volgend jaar de Rotary Happening in 'De Vossenbergh' in Hooglede met optreden van 'Imagine no Lennon' met o.a. Jean Bosco Safari en Ben Crabbé. Op 14 mei 2022 de CCC Rally met 'De Lovie' uit Poperinge en op 4 juni 2022 het gouden jubileum van Dynamica. Andere activiteiten zitten nog in de planningsfase en moeten door de vertraging door corona nog uitgewerkt worden.

Rotary Club Tielt

Rotary Club Tielt werd gesticht op 21 februari 1958. Om het met grote woorden te zeggen biedt Rotary humanitair dienstbetoon met hoogstaande ethische normen in het zakelijke en professionele leven en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

De voornaamste doelstelling is dienstbetoon binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Grotere projecten worden uitgewerkt en kritische problemen komen aan bod. Dat gaat over de gezondheid van kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Het ledenbestand van Rotary Club Tielt klokt momenteel af op 56 en het is een gemengde club. Het gaat om zakenlieden en mensen uit vrije beroepen. Op donderdagavond komt de groep samen.

Wat een van de pluspunten is binnen de werking van Rotary Club Tielt is de bijzondere mix van doorwinterde ervaring en jeugdig enthousiasme. Er wordt gewerkt in een kader van wederzijds respect en met ruimte voor initiatief om zo de ontwikkeling van het veelzijdige talent zinvol te benutten. Samen werken ze ernstige en geëngageerde doelstellingen uit maar genieten ook van verzachtende humor.

Clubleden worden vrienden en vriendinnen voor het leven.

Als eerbetoon aan Ferdinand Verbiest

Brouwerij Maenhout van het echtpaar Thijs Maenhout en Birgit De Rammelaere uit Pittem lanceert de merknaam Ferre en brengt in die lijn zes verschillende bieren onder. De nieuwe merknaam is een bewust eerbetoon aan pater Ferdinand Verbiest. Deze Pittemnaar heeft mee zijn stempel op de geschiedenis van de wetenschap en van China helpen drukken.

'Met de lancering van de merknaam Ferre, willen wij als kleine artisanale brouwerij benadrukken dat wij traditie en innovatie en lokale productie en internationale ambities hand in hand laten gaan', benadrukt Thijs Maenhout.



Op 9 oktober 2023 zal het precies 400 jaar geleden zijn dat Ferdinand Verbiest in Pittem werd geboren. Hoewel er in zijn geboortedorp een bezoekerscentrum naar hem is genoemd, zou hij in België toch nog meer erkenning verdienen. Toen de VRT in 2005 op zoek ging naar de grootste Belg uit de geschiedenis, eindigde hij in de top 100 op de 79^{ste} plaats, net achter Rik Van Looy en net voor Dries Van Nooten.

Nochtans kunnen de verdiensten van de jezuïet Ferdinand Verbiest voor de wetenschap nauwelijks worden overschat. Hij bouwde als astronoom en wiskundige aan het keizerlijk hof in China een observatorium dat er tot vandaag bekend is. Hij bouwde onder meer ook zonnepompers, waterpompen tegen overstromingen en zelfs het eerste prototype van de auto. Hij schopte het ook tot adviseur van de Chinese keizer. Hij was een echte homo universalis, een soort Elon Musk en Stephen Hawking in één, een Vlaming om trots op te zijn.

Zeven Ferre-bieren

De lokale brouwerij Maenhout, die eerder al een van haar biertjes naar deze bijzondere Pittemnaar noemde, kiest met de nieuwe merknaam voor zes (7) van haar bieren voor een duidelijk eerbetoon aan Verbiest. 'Omdat zijn verwezenlijkingen en de kwaliteiten waarmee hij vier eeuwen geleden uitblonk ook kenmerkend zijn voor onze bieren', zegt Birgit De Rammelaere.



'De bieren tripel, quadrupel, blond, wit, rosé en IPA, die onder de Ferre-vlag varen, getuigen van persoonlijkheid en durf en zijn even vernieuwend en veelzijdig als Verbiest in zijn tijd.

Zo doet het fruitige mandarijnaroma van de Ferre Tripel onvermijdelijk denken aan het Mandarijn, de taal die Verbiest als polyglot onder de

knie moest krijgen. De zachte afdronk van de Ferre Blond roept dan weer het beeld op van gezellige generositeit die verwijst naar Nan-Huai-Ren, de Chinese naam van Verbiest, dat zoveel betekent als "de genereuze". En de krachtige Ferre Quadrupel staat symbool voor de vastberadenheid waarvan Ferdinand Verbiest getuigde door de moed te hebben om de kolossale taak van de missionering van China voor zijn rekening te nemen.

Kwaliteit, innovatie, klantgerichtheid

Dat brouwerij Maenhout net nu Ferre als merknaam uitspeelt, is geen toeval. De brouwerij staat immers al sinds de start in 2009 voor kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid.



'We leven in onzekere tijden', legt Thijs Maenhout uit. 'En dan is het niet slecht om houvast te bieden. Om te tonen dat een stoutmoedige West-Vlaming van 400 jaar geleden geen schrik had van het avontuur en van vernieuwingszin en samenwerking. De Ferre-bieren hebben verrassende en eigenzinnige smaken en zijn gebrouwen na grondig overleg met de klanten. China staat natuurlijk ook voor yin en yang en ook dat willen wij met onze bieren benadrukken: het evenwicht tussen lokaal en artisaan gebrouwen bier en internationale ambities, het evenwicht tussen traditie en vernieuwing, maar altijd met het oog kwaliteit en klantvriendelijkheid.' Met dezelfde vastberadenheid en actieve hoop als Verbiest 400 jaar geleden kijkt brouwerij Maenhout met de Ferre-bieren dan ook de toekomst tegemoet.



CULIBEL®

Of u nu op zoek bent naar een restaurantbeleving, een overnachting, een prachtige locatie voor uw huwelijk of bedrijfsevenement, of naar catering, bij Culibel bent u aan het juiste adres. Ervaar "de kunst van het tafelen" en geniet van wat hun leden en hun ambassadeurs met passie brengen.

Al bijna 40 jaar weet Culibel met stijgend succes gastronomes en levensgenieters te verenigen via de Belgische gastronomie in al haar facetten. Naast het delen van kennis en ervaring willen alle Culibelliden en ambassadeurs iedereen die de gastronomie een warm hart toedraagt, laten meegenieten van 'de kunst van het tafelen', gastvrijheid en streekproducten. Ook ecologie is een belangrijke factor in het duurzaam ondernemen. Culibel is een lidmaatschap van verbondenheid in culinaire kennis. Naast leden in West-Vlaanderen, heeft Culibel ook leden in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en ambassadeurs in Wallonie en Nederland.

Ubi amici, ibidem opes

Waar vrienden zijn, is er tegelijk rijkdom, een rijkdom van kennis. De partners staan dag op dag garant voor helpend advies wat de band tussen partner en lid versterkt. Deze band voorziet de krachtige schakel in de stiel die zorgt voor een succesvolle werking van het gehele proces. Een succesvol

lid zorgt voor een succesvolle partner, en omgekeerd.

De Beste Terrine Van België

Culibel organiseert in januari 2022 voor het eerst de wedstrijd 'De Beste Terrine Van België' voor zowel professionele koks als leerlingen van de Belgische hotelscholen. Ze kunnen deelnemen met een terrine van witloof, Noordzeegarnalen en Mechelse koekoek met een Belgisch bier.



De kookwedstrijd 'De Beste Terrine Van België' is een nieuw concept, dat in principe jaarlijks zal doorgaan. Op 24 januari 2022 zal een jury onder leiding van de chefs Eddie Van Maele en Guido Neiryck de winnende terrine selecteren in Salons Saint-Germain te Diksmuide.

Info: Guido Neiryck 0475 50 05 76.

De wedstrijd 'De Beste Terrine Van België' is een initiatief van Culibel vzw en wordt georganiseerd in samenwerking met Westtoer, de Koninklijke Orde van de Paardenvissers en Culibel businesspartners. De jury bestaat uit Guido Neiryck (voorzitter wedstrijd), Eddy Van Maele (voorzitter jury), Marc Sirjakobs (Ambassadeur 2022), Frans Saint-Germain, Johan Deceuninck, Koen Devos, Patrick Breyne en Dietrich Degraeve.

West-Vlaamse leden van Culibel – Tielt en omgeving: Fonduehuisje Bleu Chaud, Hotel-Restaurant Shamrock, Restaurant La Vida, Cuisine Kwizien, Restaurant Den Haze, Feestzaal Amuse, Restaurant Symfonie, Restaurant De Nieuwe Lekkerbek, Tafel 10.

Provincie: 't Werftje, Au Gourmand, Bistro Christophe, Bistro De Boeie, Bistro De Lisse, Bistro Den Huzaar, Bistro Jett, Bistro O-Point, Bistro Pakhuis, Bistro To Taste, Bistro Vincent, Brasserie Surplace, Catering Gastroluxe, Charmehotel Manoir Ogygia, Dining Villa Maciek, Eethuis De Steeg, Eethuis Père et Mère, Feestzaal Le Plat Pays, Gastro Academy De Scheve Fourchette, Grillhuis Lot 56, Harbour's Kitchen, Hostellerie De Goedendag, Hostellerie Pannenhuis, Hotel – Restaurant Sea Horse, La Buena Vista, ONA by 't Werftje, Parkhotel, Restaurant - Feestzalen Ter Biest, Restaurant 't Oosthof, Restaurant Amuzee, Restaurant Au Beau Jardin, Restaurant Auberge de Herborist, Restaurant Cabo, Restaurant César, Restaurant d'Oude Burcht, Restaurant De Ooievaar, Restaurant De Savoye, Restaurant De Steenen Haene, Restaurant De Wijngaert, Restaurant DeLy's, Restaurant Guillaume, Restaurant Islandia, Restaurant Koevert, Restaurant La Cravache, Restaurant La Descente du Pont, Restaurant La Maison du Terroir, Restaurant La Sirène, Restaurant La Tulipe, Restaurant Lagaar, Restaurant Laissez Faire, Restaurant Lautrec, Restaurant Le Coq d'Harlembois, Restaurant Le Kok sur Mer, Restaurant Lispanne, Restaurant Noorderlicht, Restaurant Oesterput, Restaurant Oud Stadhuis, Restaurant Retro, Restaurant Ter Weyngaerd, Restaurant Yelo, Robette's Bistrobar, Salons Saint Germain, Traiteur Gobert, Villa Cecha, Wijnbar Vinho.

*Geert Debrandere - Ruiselede
Afgvaardigd Bestuurder Culibel
Restaurant De Nieuwe Lekkerbek*



Patrick Cornillie schreef een prachtig lees- en naslagboek over de voorbije wereldkampioenschappen op de fiets. Bij Lannoo scoort de 'ultieme verhalenbundel over de Belgische en Nederlandse helden op het WK wielrennen'. Er zijn ook foto's gespot van onze Ronny Neirinck, Patrick is trouwens een oud-collega van Ronny.



In het najaar van 2021 vindt het wereldkampioenschap wielrennen plaats in Vlaanderen. Daarmee komt het WK een eeuw na de eerste officiële editie terug naar zijn bakermat, terug naar huis.

De ideale gelegenheid om een prachtig overzichtsboek te wijden aan de Belgen en Nederlanders die doorheen de rijke wielergeschiedenis om de regenboogtrui streden.

Met dit onmisbare jubileumboek kom je alles te weten over de mannelijke en vrouwelijke, jonge en oude, gelukkige en minder gelukkige renners die ooit de nationale kleuren verdedigden!

Patrick Cornillie

Cornillie was leraar in het buitengewoon secundair onderwijs, daarna redacteur bij de Krant van West-Vlaanderen. In 1995 schreef hij over zijn ervaringen in het buitengewoon onderwijs een jeugdroman met de titel 'Buitengewoon'.

In Lichtervelde staat aan de bibliotheek een bronzen beeld van een accordeonspeler, gegoten door Ron Deblaere met daaronder het gedicht 'De Liedjeszanger' van Cornillie. Sedert 1998 is hij freelance journalist en auteur. Van Cornillie verschenen (wieler)gedichten en verhalen in o.a. 'De Muur', 'Deus Ex Machina', 'Dietsche Warande & Belfort', 'Poëziekrant' en 'Vlaanderen'.

Samen met Frank Pollet stond hij aan de wieg van de drukbezochte Tourblog GeelZucht (2010-2014). Eind 2016 verbleef Cornillie als *writer in residence* in het Streuvelshuis in Ingoogem. Het resulteerde in 'De zeer schone uren van Stijn Streuvels, cyclotoerist'. In 2017 verscheen zijn gedicht 'Ode aan de jonge flandriens' op 40.000 flesjes Kwaremont-bier. Recentelijk leverde hij het script voor virtual reality-projecten in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde en het Abdijmuseum Ter Duinen in Koksijde. Cornillie won prijzen in diverse literaire genres.

Het WK wielrennen is uitgegeven bij Lannoo (hardback, 304 pagina's) en kost € 29.99.

Lekkere verhalen en foto's van Ronny

Het boek bevat bijzonder leuke verhalen over hoe het WK voor profs er pas in 1927 kwam, over de 1e Belg, een coureur d'excellente classe, over een duo snelle stayers, over de vreemde instructies op het WK in Apeldoorn, over het fenomeen Ronse, over de koning van de sprint, over het zegelint met het hakenkruis, de bijzondere motivatie van een Waal, de zure Belgische appel in Zürich, de primeur van een Nederlander, over de Nederlandse pistier die Fausto Coppi versloeg. Ook over het WK in Moorslede, Café Lugano, het Ockersmirakel van Frascati, de 1e wereldkampioene bij de vrouwen, over de Belgische WK's, een taaie Belgische tante, de dubbel van een keizer, de tante van Phil en de 12 regenboogtruien in 1 familie, het lijdensverhaal van de uitgespuwde Nederlandse wereldkampioen en zoveel meer! Het boek is uiteraard prachtig geïllustreerd. We vinden er naast beelden op de backcover zeven foto's van **Ronny** terug, vooral rond de prestaties van Freddy Maertens in 1981 (bij het ontluiken van onze Perskring) en zijn tweede wereldtitel in Praag vóór Saronni en Hinault (zie foto) en ook beelden met de Amerikaan Greg Lemond (1983).

