

Nieuwsbrief



Werkjaar 41 - Nieuwsbrief 80 - 28/02/2022

<http://perskring.weebly.com> en <https://www.facebook.com> en e-mail: perskring@skynet.be

Tielste Perskring: Oude Pittemstraat 2, 8700 Tielt

Bankrelatie: Belfius BE57 0682 0665 9335 - Schoolstraatje 1, 8740 Pittem

De voorzitter spreekt



De lidkaarten voor het werkjaar 2022 van onze Tielste Perskring zijn verstuurd. Jawel, nog eens een ouderwetse zending met de post. Met dank aan corona. Normaal gezien wordt de lidkaart overhandigd tijdens ons nieuwjaarsfeest in Den Ouden Wal. En 'normaal' was het die tweede dinsdag van januari - onze vaste datum om elkaar informeel te zien en de beste wensen over te maken - allerm minst. Maar de sterren staan vandaag weer gunstig, tenminste toch wat de pandemie betreft. Het 'rijk der vrijheid', zoals het wel eens te lezen staat in de media, is dichterbij dan ooit. Code geel zowaar, mondkapen en coronapas zijn zaken die je straks alleen nog in een verloren hoekje van de kast zal tegenkomen. Minstens tijdelijk allicht maar dat zal ons een zorg wezen. Wat in het najaar gebeurt, zien we dan wel weer.

Intussen gaan we met volle teugen genieten van wat opnieuw mogelijk is zonder beperkingen. En specifiek voor onze Tielste Perskring betekent dat in de eerste plaats ons lentefeest (een laat nieuwjaarsgebeuren, zeg maar) van donderdag 17 maart, voor het eerst in het Oud-Gemeentehuis in Aarsele, én onze driedaagse trip naar Nederland, tijdens het pinksterweekend. Reken maar dat we met volle teugen zullen genieten. Hopelijk willen de weergoden in Holland ook een beetje mee. Het bezoek aan Colruyt werd wel nog eens uitgesteld, het is wachten op een nieuwe datum.

Waar we reikhalzend naar uitkijken, staat in schril contrast met de grauwe werkelijkheid van de oorlog in Oekraïne, waarmee Poetin en de zijnen wereldwijd uitgespuwd worden. We zijn 2022 maar de beschaving is veraf in het Kremlin. Reken maar dat, in het hart van Moskou, het ommuurde complex van 28 ha met regeringsgebouwen, paleizen en kerken een veilige haven blijft voor de Russische president. Het spierballengerol en het machogedrag treft in de eerste plaats het gewone volk in Oekraïne en ver daarbuiten. Slachtoffers, thuislozen, zij die hun vaderland ontvluchten, Vlamingen die geblokkeerd zitten en Oekraïners bij ons die bang afwachten wat in hun thuisland gebeurt met hun familie en vrienden. Voor de journalistiek is het conflict een uitdaging om fake news te onderscheiden van wat wél betrouwbaar is. Checken en dubbelchecken, in moeilijke omstandigheden, is de opdracht. De oorlogsjournalisten spelen hun rol maar het is ongetwijfeld ook het eerste gewapende conflict van die omvang dat dankzij sociale media in overvloed onze huiskamers binnenrolt. Iedereen journalist. De wereld is een dorp geworden, met veel mooie maar helaas ook spuuglelijke kantjes. (Hans)

Inhoud Nieuwsbrief 80

- Voorzitter spreekt: p.1
- Bestuurssprokkels: p.2
- Colofon: p.2
- Lentereceptie: p.3
- Lidgeld: p.3
- Herinneringen aan Kurt: p.4
- Feestelijke soep van Lions: p.6
- Boeken in de kijker: p.7

Colofon

Deze nieuwsbrief van de Tieltsse Perskring is een realisatie van het bestuur van TPK:

Voorzitter: Hans Verbeke
0475 70 70 75
hans.verbeke@janverbeke.be

Erevoorzitter: Guido Defour
0472 51 99 42
guidodefou@yaho.com

Ondervoorzitter: Ronny Neirinck
0475 74 43 39
ronnyneirinck55@gmail.com

PR: Rudi Ailliet
0476 66 49 68
perskring@skynet.be

Secretaris: Kim De Vos
0486 34 72 13
kdvwingene@gmail.com

Penningmeester: Joris Defour
0475 60 53 23
joris.defour@skynet.be

Bestuurssprokkels

Vergadering 01-12-21

Het TPK-bestuur kon op 1 december ten huize Joris opnieuw op normale wijze vergaderen. Na het vaststellen van de kastoestand en het ledenbestand evalueerden de bestuursleden het verloop van de 11de Persprijs en ook de bowling, die verschoven werd van mei naar oktober. De inhoud van nieuwsbrief 79 en 80 werden bepaald en ook de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie van 13-01-22 stond op de agenda. Rudi engageert zich opnieuw om de reis naar Nederland op het getouw de zetten en gaat van start met een oproep bij de leden om opnieuw in te schrijven. Tot slot werden ook alle data voor de vergaderingen van 2022 vastgelegd.

Vergadering 02-02-22

De geplande nieuwjaarsreceptie van 13-01-22 werd ondertussen omgetoverd tot een lentereceptie op 17-03-22, met de uitdrukkelijke hoop dat corona tegen dan echt geen roet meer in het eten kan gooien. Ronny en Guido trokken ondertussen op schooironde. Rudi geeft mee dat de reis naar Nederland 16 deelnemers telt en is volop aan de slag met de uitwerking van de trip van 4 tot en met 6 juni. Volgende vergadering op 30-03-22. (Kim)



Foto Norbert Maes

Afspraak met... de lente op 17 maart 2022

Het traditionele nieuwjaarsfeest wordt noodgedwongen vervangen door een begroeting van de lente ... op donderdag **17 maart 2022** vanaf 19.30 uur in het Oud-Gemeentehuis van de Tieltsse deelgemeente Aarsele (Aarselestraat 4).



Na het statutaire gedeelte (met receptie) onder leiding van de voorzitter wordt aangezeten voor een etentje. Ook worden jaarverslag en lidkaart uitgedeeld en krijgt iedereen na afloop een goodiebag mee naar huis.

We hopen dat iedereen tegen die tijd zijn lidgeld (€ 25.00) betaalde op **BE57 0682 0665 9335**.

Op het menu: aperitief en hapjes, (vis)soepje van de chef, kroketjes, schartongrolletjes op Oostendse wijze en gestoofde prei, gevolgd door ijs en koffie met snoepjes. Wie wil deelnemen, moet zich melden **vóór 5 maart** zodat de tafels efficiënt kunnen gedekt worden.

Stuur een mailtje naar kdvwingene@gmail.com en guidodefou@yaho.com.

Powerpoint 40 jaar TPK

Tijdens de viering van 40 jaar Tieltsse Perskring op 25 september werd een PPT getoond aan het gezelschap terwijl livemuziek weerklonk. Wie dit overzicht nog eens wil herbeleven of er kennis mee wil maken (het duurt ongeveer 25 minuten en is voorzien van muziek) mag deze link gebruiken:



<https://1drv.ms/v/s!Ajz7203IovePh1cRSM9IxMJ9LFJn> met dank aan Johan Defour voor de technische afwerking. (Guido)

Lidgeld voor 2022... denk er NU aan!

LEDEN EN ERELEDEN

Koken kost geld en de bijdrage van alle **leden en ereleden** doet daar veel goed aan. Voor de leden en ereleden is de bijdrage onveranderd **€ 25.00**.

Ereleden zijn personen die in het verleden lid waren van de Tieltsse Perskring.

De meeste leden hebben hun lidmaatschap vernieuwd. Laat dit dus een oproep zijn aan de achterblijvers om alsnog hun bijdrage te leveren. Als ultieme datum wordt 1 april (en dat is geen grap) gesteld. Bedankt alvast!

Overschrijven op BE57 0682 0665 9335 met vermelding "lidgeld 2022".

STEUNENDE LEDEN

Steunende leden verwennen ons elk jaar opnieuw. Met een vaste bijdrage van **€ 25.00** of een meervoud ervan voor wie het zich kan permitteren, ben je steunend lid en word je uitgenodigd naar een aantal activiteiten.

Je krijgt ook vier keer onze Nieuwsbrief in de box. Graag **vóór 1 april 2022**

Overschrijven op BE57 0682 0665 9335 als "steunend lid 2022".

Herinneringen aan Kurt

Kurt Van eenooghe is 56 geworden en was in de 'fleur van zijn leven' tot hij besliste uit het leven te stappen. Dat begrijpen we niet maar hij zal zijn redenen wel gehad hebben en daar moeten we respect voor hebben. Dat was ook de ondertoon tijdens de afscheidsviering op 29 december van vorig jaar. Veel vrienden waren aanwezig en ook een delegatie van onze Perskring die een bloemetje meebracht voor Kurt. In januari 2021 kreeg hij nog uit handen van Joris de TPK-fanion voor 10 jaar lid.

Het was wel even schrikken toen we op 21 december het bericht binnen kregen: ongeloof en triest.



Kurt was toch die ongelooflijk vrolijke gast?

In Het Laatste Nieuws schreef Sam volgend bericht:

Lokaal perslandschap verliest bekend gezicht

Lokaal persmedewerker Kurt Van Eenoooghe is dinsdagavond onverwacht overleden. Hij was jarenlang een bekend gezicht in Pittem, waar hij vaak op pad was met zijn fotoestel in de hand.

Kurt woonde in Zwevezele en werkte bij bouwbedrijf nv De Vriese in Koolskamp. Na zijn dagtaak bracht hij voor de collega's van Het Nieuwsblad regelmatig verslag uit van tal van evenementen in Pittem, al kon je hem in de weekends ook in Wingene, Zwevezele of Tielt tegen het lijf lopen.

We herinneren hem als een goedlachse man die altijd tijd had voor een babbel. Hij was ook al jaren een gewaardeerd lid van de Tieltse Perskring. Kurt werd 56 jaar en laat twee zonen na.

Dankbaar en liefdevol
aandenken aan

Kurt Van Eenoooghe

° Tielt 08.08.1965

+ Zwevezele 21.12.2021

Pa,

wat er ook gebeurt in ons leven, jij bent er niet meer bij. We zullen je dan ook telkens missen.

Je bent en blijft onze vader, in onze gedachten voor altijd bij ons.

Wij zullen niet alleen onze vader missen, maar ook je liefde, je steun, je lach, die je ons altijd hebt gegeven.

Pa, je taak op aarde is nu volbracht en we zullen je daar altijd dankbaar voor zijn.

We zullen je missen.

Je 2 geweldige zonen die jij hebt opgevoed,
Sven en Jordi.



Feestelijke soep van Lions

6000 liter voor het goede doel ...

Die 6000 liter feestsoep bezorgen extra steun aan de projecten van de Tieltsse Lions Club. Wegens covid en beperkende regels kon het fundraising-gebeuren (kleiduifschieting, BBQ & 4x4-treffen) niet doorgaan in 2020 en 2021.

Toasten met soep ... v.l.n.r.: voorzitter Steven De Coninck, Lieven Vandepitte (voorzitter commissie Catering), Tom Huyghe (hoofdcoördinator soepactie), Peter Bauwens (past vz. LC Tielt en bedenker concept samen met zijn baas Dirk Verkinderen – ontbreekt).



In december 2020 werd de soepactie boven de doopvont gehouden en werden door vele honderden sponsors, contacten, familieleden en kennissen van Lions Club Tielt vele liters soep gekocht. De opbrengst van de actie ging integraal naar de steunprojecten van Lions Club Tielt.

Jammer genoeg kon ook in juni 2021 de fundraising niet doorgaan. Het lag dan ook in de lijn van de verwachtingen: na een meer dan geslaagde eerste editie werd de "Soepactie 2.0" opgestart in december '21. Opnieuw werden er duizenden liters soep verkocht via honderden bestellingen. De soep werd op zaterdag 18 december door de leden van Lions Tielt verdeeld en waar nodig rondgevoerd en 'ten huize' afgeleverd bij de vele sponsors, sympathisanten, kennissen en familieleden.

Deze levering werd gecoördineerd door Tom Huyghe, sinds 2019 lid bij Lions Club Tielt en bijgestaan door o.a. voorzitter Steven De Coninck, Dirk Verkinderen en Peter Bauwens (de 'founding fathers' van deze soepactie).

Uiteraard zal de opbrengst ook nu integraal worden besteed aan de talrijke sociale projecten van Lions Club Tielt.

Lions Tielt, met een knipoog naar de Tieltsse Perskring, zorgde voor een 'warme d(r)ank' in de 'warmste week'. (Guido)



Bezoek aan Colruyt... UITGESTELD

Pas in september 2022 overweegt Colruyt om bezoeken aan het bedrijf toe te laten en te organiseren. We staan op het lijstje maar een datum is er nog niet. Mogelijk in het najaar van 2022 of in de eerste helft van 2023 zouden we dat kunnen organiseren. Wie ingeschreven was, krijgt uiteraard voorrang. Indien er nog plaatsjes (maximum 18) over zijn, wordt de wachtlijst aangesproken. (Guido)



Boeken in de kijker!

MONDIALISERING - Wilfried Wilms

De wielersport in de tijd van Daniël Willems



Wanneer Eddy Merckx in mei 1978 de fiets aan de haak hangt, wordt het ook in België snel duidelijk dat de publieke belangstelling voor het wielrennen merkkelijk afneemt. Door een samenspel van een aantal krachten, komt de internationale wielersport in een neerwaartse spiraal terecht die zijn voortbestaan bedreigt. Een kantelpunt in zijn geschiedenis is aangebroken. Het besef dringt door dat het wielerbestedel economisch slechts kan overleven op voorwaarde dat het nieuwe geografische horizonten opzoekt. De wielersport moet de hand uitsteken naar de opkomende globalisering, en in het bijzonder de Amerikaanse markt veroveren. Dit boek schetst die ontwikkelingen tegen de achtergrond van de korte wielersportloopbaan van Daniël Willems, in die tijd een van de vaandeldragers van de Belgische wielersport. Slechts weinigen zijn erin geslaagd om tijdens hun eerste jaar als beroepsrenner het hele seizoen door op zo'n hoog niveau te presteren. Daniël Willems wordt dan ook onmiddellijk uitgeroepen tot de uitdager bij uitstek van Bernard Hinault en de overige tenoren van het wielerspeloton uit die periode. Wanneer hij nog enkele jaren later

het peloton via de achterdeur verlaat, slaat niemand hier nog enige acht op. Maar inmiddels is in de wielersport wel een nieuw tijdperk aangebroken...

Wilfried WILMS (°1952) genoot een juridische opleiding en was professioneel werkzaam als lobbyist bij de Europese instellingen in dienst van de Europese Bankfederatie. Hij publiceerde verschillende juridische wetenschappelijke werken. De meeste foto's in het boek zijn beelden gemaakt door onze ondervoorzitter Ronny Neirinck.

Deze uitgave van Skribis – Mirto Print, paperback, Nederlands, kost € 20,00.

*Verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel.
Verscheen op 16 juli 2021, 243 bladzijden –
150 x 230 mm.*



BLUVN GOAN - Raf Willems

Het Brugse gevoel van mannen en vrouwen met een blauw-zwart hart

'Bluwn goan' brengt een verhalende ode aan de mannen en vrouwen die al 130 jaar lang op en naast het veld mee het DNA van Club Brugge bepalen: spelers en trainers, bestuursleden en kleurrijke Club-figuren, bekende en onbekende supporters.

De sterkhouders en straffe verhalen van de Club

Geniet van de verhalen over Johny Thio, Raoul 'Lotte' Lambert, Jan 'Caje' Ceulemans, Charles De Ketelaere, Franky 'the Fox' Van der Elst, Timmy Simons, Vital 'Brommerke' Borkelmans, Gertje Verheyen, Hans Vanaken, Pascal 'Broere' Plovie, Ernst Happel, Ruud Vormer of Noa Lang.

Product details:

Hardback - 288 pagina's - 295x235 mm.
Verschijningsdatum: 29/11/2021. Uitgever: Lannoo. Kost € 39.90.

