

Nieuwsbrief



Nieuwsbrief 81 – werkjaar 42 – 2022-2

<http://perskring.weebly.com> * <https://www.facebook.com/tielseperskring> * e-mail: perskring@skynet.be

Tielse Perskring: Oude Pittemstraat 2, 8700 TIELT * Bankrelatie: Belfius BE57 0682 0665 9335

In deze Nieuwsbrief:

- Inhoud Nieuwsbrief 81 – p. 1
-
- De voorzitter spreekt – p. 2
- BSV 30 maart 2022 – p. 3
- Verwacht in 2022 – p. 3
-
- Lentefeest 2.0 – p. 4
- 100 jaar voetbal – p. 6
- Mam, mag ik een tijger? – p. 7
-
- De projecten van Kiwanis – p. 8
- Overleden Werner Booghs – p. 9
- Overleden Maria Verbrugghe – p. 12
-
- Overleden Herwig Tavernier – p. 12
- Nieuws Tjorven Messiaen – p. 13
- Halleschelle op de Poelberg – p. 13
-
- Eddie Verbeke en Servaes – p. 14
- Marit Van Eenoo – p. 16
- Lions 4x4 – p. 16
-
- De Dulle Van Hulle – p. 17
- Dirk Verbeke en (kleindochter) Karolina Maczec – p. 21
- Stoomtreintje tuut tuut – p. 23



Werkten mee aan deze Nieuwsbrief:

Hans Verbeke
Ronny Neirinck

Guido Defour
Joris Defour

Rudi Ailliet
Kim De Vos



De Tieltse Perskring heeft iets met boeken. In de voorbije 40 jaar - intussen iets langer zelfs - zijn er al wat van de persen gerold, rechtstreeks van onze hand of publicaties waar we met plezier aan meewerkten. Lees- en kijkvoer over de meest uiteenlopende onderwerpen. Als iemand uit onze TPK-omgeving boekgewijs uit de hoek komt, zijn we dan ook ruim geïnteresseerd. Zoals twee jaar geleden, toen Hubert Lanckriet zijn debuutroman 'Kazze' op de wereld losliet. Maar ook nu weer.

Luc Derammelaere, vader van voormalig burgemeester Els en al sinds mensenheugenis steunend lid van onze vereniging, schreef zich uit de naad voor een mooi naslagwerk over **100 jaar voetbal** in Tielt. Fran Vanseveren, dochter van steunend lid Wim, heeft met **Mam, mag ik een tijger** dan weer een eerste kinderboek uit. De Tieltse, die vijftien jaar werkte als redacteur voor Ketnet, bracht eerder bij Lannoo vijf succesvolle lifestyleboeken uit over naaien, maar voelde het kriebelen om weer iets voor kinderen te doen. En daar blijft het niet bij. In augustus verschijnt ook haar kinderboek 'Alles over sociale media'. Je leest er meer over in deze Nieuwsbrief.

Ander leesvoer: een bijdrage over de tentoonstelling die voormalig stadssecretaris **Dirk Verbeke** realiseerde rond de 130^{ste} verjaardag van generaal Maczek. Er is aandacht voor een unieke lezing door **Eddie Verbeke** en **Patrick Acx** heeft het over de Halleschelle op de Poelberg. Klinkt aantrekkelijk. Verder stellen we met Tjorven Messiaen (Het Nieuwsblad, De Weekbode) ook een nieuw lid voor van onze TPK-familie. Er is leuk familienieuws uit Wingene maar helaas delen we ook in het verdriet bij het afscheid van mensen die van dichtbij of wat verderaf iets voor onze perskring hebben betekend. En uiteraard blikken we in deze Nieuwsbrief met vooral beelden even terug op ons geslaagd Lentefeest, in het Oud-Gemeentehuis in Aarsele.

Ook om naar uit te kijken, voor een select publiek weliswaar, is onze trip naar Nederland tijdens het Pinksterweekend. Ervaren gids Rudi heeft een fijn programma uitgestippeld dat ons van Delft naar Den Haag en Scheveningen loodst, om dan af te ronden in Rotterdam voor de bus ons veilig naar Tielt terugbrengt. Na herhaaldelijk uitstel moet dit een verademing worden, temeer omdat het ernaar uitziet dat het een mondmaskerloze driedaagse wordt. Als dat geen luxe is!

Veel leesplezier met onze Nieuwsbrief, en geniet van de mooie dagen.

Hans, voorzitter TPK

Met 4 bestuursleden werd vergaderd, de kastoestand positief bekeken en de inhoud van NB 81 vastgelegd. De evaluatie van het Lentefeest benadrukte het goede verloop en legde ook enkele pijnpunten vast. Rudi lichtte de details van de Nederlandreis toe en ook werd overlegd over toekomstige cultuurprijzen. Wat het familiefeest van september betreft wordt op een rondvraag gewacht terwijl Hans en Kim hun plannen bijstellen. Volgende bestuursvergadering is voorzien op 1 juni 2022.

VERWACHT IN 2022

Guido

Reis naar Nederland

Met zestien zijn we die tijdens het Pinsterweekend naar de noorderburen trekken. Van 4 tot 6 juni zijn we in het land van Maxima en Borsato. Rudi is als reisleader (en ondervoorzitter) al maanden bezig met de voorbereiding en we weten dat het 200% OK zal zijn. De klompen staan al klaar!

Gezinsdag

De gezinsdag op zondag 11 september krijgt stilaan vorm. In en rond het Oud-Gemeentehuis van Aarsele zal een dagprogramma uitgewerkt worden voor onze leden en hun gezin. Meer details beloven Kim en Hans in de volgende Nieuwsbrief van augustus.

Bowling

We kozen ervoor om het bowlingkampioenschap opnieuw in oktober te laten doorgaan. Op donderdag 27 oktober om precies te zijn bij Joyken in Zwevezele. Houd alvast de datum vrij.

Bezoek aan Colruyt

Omwille van Corona is het bezoek aan Colruyt al enkele keren uitgesteld. Van zohaast we groen licht krijgen wordt contact opgenomen met de personen die inschreven voor deze activiteit. De twee busjes zijn jammer genoeg volgeboekt.

Bestuur

Geplande bestuursvergaderingen voor 2022 zijn woensdagen 1 juni, 5 oktober en 7 december telkens om 19.30 uur.

2023

Niets staat vast maar er wordt al nagedacht over 2023. In de pipeline zit een bezoek aan DV Fresh in Pittem en een duikinitiatie in Ieper onder leiding van Jan Goossens.

Toegegeven, het was een beetje onwennig toen we op donderdag 17 maart ons Lentefeest mochten vieren. Niet zozeer omwille van het uitstel - eigenlijk was dit een late nieuwjaarsreceptie - maar vooral omwille van de locatie. Voor het eerst sinds mensenheugenis trokken we niet naar onze vertrouwde zaal Den Ouden Wal in Kanegem maar wel naar het Oud-Gemeentehuis, in het hart van Aarsele. Dat bleek een aangename kennismaking. De locatie heeft duidelijk potentieel, daar gaan we beslist ooit nog terug.





Erevoorzitter Guido nam het leeuwendeel van de gelegheidsinrichting voor zijn rekening en zorgde voor gescheiden ruimtes voor receptie en maaltijd. De prominent opgehangen TPK-vlaggen maakten dat duidelijk.



Het inleidend woordje van de voorzitter eindigde voor Guido op een verrassing van formaat, een soort 'life time achievement award' nu hij zegt het wat kalmer aan te doen voor de Tielte Perskring. Het bestuur zorgde voor een driedelig kunstwerk van de hand van kunstenaar Marc Vanhecke. Hij is de man die ook het kunstwerk maakte voor Bart Snauwaert, de jongste laureaat van onze Persprijs. Onze erevoorzitter werd er zowaar even stil van en aanvaardde in dank. "Die krijgen straks bij mij thuis een mooi plaatsje", klonk het. Aan tafel was het genieten, niet alleen van de maaltijd en het overheerlijke dessert maar ook van de informele babbels, de mopjes, het schaterlachen. Al hebben velen wellicht ook even gedacht aan wijlen Kurt Van Eenoooghe die er voor het eerst niet meer bij was. Martine en Marleen, de zussen van Ronny, lieten zich zowel in de keuken als bij de bediening van hun beste kant zien. En naar goede gewoonte trok iedereen na afloop weer met een rijkgevlude goodiebag huiswaarts. De opkuis, na middernacht al, verliep vlot. Achteraf was er lof over de netheid waarmee we de accommodatie achterlieten. Zeg nu nog eens dat mannen (sorry, Kim!) niet proper kunnen zijn ...

100 jaar voetbal in Tielt

Luc De Rammelaere, tot voor kort voorzitter van de Tieltse voetbalfamilie, is in zijn pen gekropen om de geschiedenis van het Tieltse voetbal in een boek te vatten. 100 jaar geleden zag de officieel Tieltse voetbalploeg het levenslicht en kreeg het stamnummer 218. Deze boeiende geschiedenis werd in een rijk geïllustreerd boek op meesterlijke wijze verteld door Luc en Johny Desmet in 320 bladzijden.



Deze uitgave van De Roede van Tielt beschrijft niet alleen de geschiedenis van vallen en opstaan, van roemrijke overwinningen en smadelijke nederlagen, maar belicht ook een aantal belangrijke figuren, voorlopers en andere Tieltse clubs die aan de basis liggen van het huidige Tieltse voetballevens. Het boek eindigt met de fotovoortelling van alle ploegen van VV Tielt die in het 100ste seizoen 2021-2022 aan de aftrap komen.



Het boek is opgedeeld in drie delen: deel I verhaalt chronologisch in 100 sprekende items, die telkens een specifieke periode of gebeurtenis typeren, het wel en wee van FC Tielt of 'de Canaries', zo genoemd omwille van hun geel-groen 'vederkleed'. Hier werd gretig gebruik gemaakt van talrijke rijkgepulde fotoarchieven om zowel de sterspelers, de trainers, bezielers of ploegen te laten figureren als illustratie van de tekst.

Deel II zet niet alleen enkele belangrijke figuren in 'the picture' die een 'boost' gaven aan de ontwikkeling, maar blikt ook terug op andere Tieltse ploegen die er ooit waren en op enkele spelers die vanuit hun basis bij FC Tielt in hogere regionen furore maakten.

In deel III sluit men we de eeuw geschiedenis af met alle foto's van de ploegen die in het huidige seizoen, het jaar 100, het veld bespelen, sinds het jaar 2000, allen onder de noemer VV Tielt. Deze uitgave is een belangrijke bijdrage geworden tot de sociale geschiedenis van Tielt.

De link met de Tieltse Perskring is ook rap gelegd want Ronny leverde tientallen foto's uit zijn rijk archief.

Mam, mag ik een tijger?

Na 5 succesvolle hobby-boeken over naaien (vooral dan de reeks 'I love...', waarvan sommige boeken een oplage behaalden van 15.000 exemplaren) heeft **Fran Vanseveren** (dochter van Wim) nu ook een kinderboek gepubliceerd, bij dezelfde kwaliteitsuitgeverij **Lannoo**: 'Mam, mag ik een tijger?'.

Als moeder van 3 kinderen en jarenlang Ketnetredacteur, weet Fran perfect wat kinderen boeit en wat ze grappig vinden.



Het werd een knotsgek verhaal vol wilde dieren. Met veel, bonte illustraties

'Mam, mag ik een tijger?' vraagt Bo. Daar moet zijn moeder wel even over nadenken. Om haar zoon blij te maken bestelt ze online een welpje. Eerst is het dier schattig, maar na een maand wordt het groot en wild. Met een kippenboutje lokken Bo en zijn moeder de tijger naar de logeerkamer. Oef! Nu is er eindelijk weer rust in huis. Maar na een poos is dat saai.

En mag Bo dan nu een olifant? En een giraf? Al gauw woont in elke kamer van het huis een wild beest. Wat nu?

Een uitzonderlijk boek met illustraties van Julie van Hove.

Afwerking: hardback, 48 bladzijden, verscheen op 1 maart 2022.



“Dit jaar is Kiwanis Tielt er terug in geslaagd om zo’n dertigtal projecten te kiezen en te evalueren met dank aan mijn ‘sociale commissie’. Mijn mensen hebben dit jaar hard gewerkt en altijd vernieuwing, motivatie en invraagstelling centraal geplaatst. Voor huidig werkjaar 2021-2022 kunnen we voor alle projecten samen, een gezamenlijk bedrag van € 65.000 spenderen”, stelde voorzitter Frank Vandekerckhove tijdens de vergadering van Kiwanis. Een drietal projecten uit Tielt, Pittem en Wingene werden door hun vertegenwoordigers toegelicht.



Voor PIT groeischool (Pittem) waren Jeannot Vanhaecke en Katleen Vincent aanwezig, voor De Doorgang (Tielt) Dirk Van Buren en Luc Maes en voor Alfapret (Wingene) Larissa Lippens en Tom Braet.

In **De Doorgang** uit Tielt is er twee keer per maand voedselbedeling voor een 120-tal gezinnen uit Tielt, Dentergem en Wingene. Dit gebeurt via doorverwijzing door de OCMW's en organisaties met thuisbegeleiding, die een onderzoek doen naar hun bestaansmiddelen.

Met de middelen die **PIT groeischool** uit Pittem krijgt willen ze zich vooral toespitsen op de zorg voor de kwetsbare groepen. Enerzijds zijn dat de SES-kinderen (verwijzend naar hun sociaaleconomisch statuut), anderzijds op de anderstalige nieuwkomers. Daar komen nu ook Oekraïense leerlingen bij. Tenslotte is er ook financiële steun voor **Alfapret** uit Wingene. Kinderen worden met Alfapret gestimuleerd om hun interesse in Nederlands aan te wakkeren of warm te houden via buitenschoolse activiteiten. Dat gebeurt met workshops en in spelvorm. Aan de hand van taalaanbod, spreekkansen en feedback wordt een rijk taalaanbod gecreëerd.



Nadat hij 50 jaar in verschillende steden en gemeenten present tekende, trakteerde Werner de mensen op gratis oliebollen, zoals hier in Tielt. (foto Guido)

Werner Booghs (83) overleed op 26 maart 2022 in Gran Canaria. Er werd op 11 april afscheid genomen in Marke, waarna hij een laatste rustplaats vond in Heule.

Werner was gedurende vele jaren een gulle sponsor van de Tieltsse Perskring en vriend van velen. We hebben in Marke afscheid genomen en vonden het onze plicht om even in het voorleven van Werner te grasduinen.

Werner Booghs (70) is een echt kind van de foor. Zijn grootvader Germain Booghs reed al het Vlaamse land door met een paardenmolen en zijn vier kinderen zetten die traditie voort. Martha trok met de scooter rond, Maria huwde met Jozef Azou en deed verder met vaders paardenmolen en later met een scooter. Anna huwde met Pierre Verbiest en had ook een scooter en de enige zoon, Herman, werd kok en hield een restaurant open in De Panne.



Het reizen zat hem echter in het bloed en korte tijd later trok hij langs de kermessen met een groot carrousel salon (soort indoor paardenmolen). Dit duurde tot de crisisjaren 1950-55. Herman Booghs kreeg zeven kinderen, maar alleen zoon Werner (de oudste) kwam op de foor terecht.



*Pittem en Zotte Maandag lagen Werner nauw aan het hart. Hij deed niets liever dan poseren met de vedetten van dienst of de eregasten zoals met Linda Lepomme, Liliane Saint-Pierre, judoka Ulla Werbrouck, Sabine Tiels, kotmadam Katrien Devos, miss België Anneleen Coorevits, chef *** Geert Vanhecke, de schoonste boerin van Vlaanderen en Evy Gruyaert. Hij was ook eredeken van Zotte Maandag. (foto's Guido)*

Zijn kinderjaren sleet hij op de school voor schippers- en foorkinderen in Saint-Ghislain. Tijdens de vakanties mocht hij mee met nonkel Jozef Azou naar de kermessen. Nadat Werner gewerkt had als begeleider en chauffeur, kwam hij op zijn 21^{ste} terug op de foor. Zijn ouders langs moeders kant hadden een oliebolenkraam en stopten hun *métier*. Het was nog een kraam dat telkens moest opgebouwd worden en voor het vervoer moest men soms een beroep doen op een *boever*. Verre verplaatsingen gebeurden met de trein.

In 1959 (Europafeesten) was Werner voor het eerst in Tielt met zijn oliebollen. In 1962 kocht hij een nieuwe wagen, de Amerikaanse donut kwam erbij maar ook een heel gamma andere eetwaren. Het oliebolenkraam van weleer werd een snackgelegenheid.

Intussen huwde Werner met Monique Robert en werd hij vader van twee dochters: Gwendoline en Nadine. Een tijdlang liep Werner Booghs in de voetsporen van wijlen Jacky Schoolaert toen die voorzitter was van het vrije syndicaat der foorreizigers, later werd hij regionaal voorzitter van de Nationale Beweging.

Over het werk vroeger vertelde hij: "De job vraagt ook heel wat handigheid. Het plaatsen van het oliebollenkraam is misschien routine maar niet echt eenvoudig. Ik moet ook mijn wagen bij de hand hebben waar ik het deeg – een goed bewaard oud familierecept – kan bereiden. Vroeger sleutelde ik zelf aan de wagens maar je moet niet alles zelf willen doen!"



In 2015 besliste Werner om ermee te kappen. Hij verkocht zijn métier én het familiegeheim aan Johnny Wastijn en Ania Van Severen uit Meulebeke, geen onbekenden op de foor.

Werner zagen we niet veel meer, hij leefde teruggetrokken in Lendeledede met zijn levenspartner Maureen Maertens en herleefde in Gran Canaria, in de zon. Op 26 maart is een hartaanval hem fataal geworden.

Een goede vriend die altijd wou behagen en goed doen is dood.
We treuren ...

OVERLEDEN: MARIA VERBRUGGHE

Guido

Op 21 maart 2022 overleed Maria Verbrugghe in haar woonplaats in Aarsele. Maria (Roeselare 25 juli 1946) was de echtgenote van Marc Lattré. Maria, die tijdens de uitvaartdienst in de Martinuskerk van Aarsele op 29 maart geprezen werd om haar dienstbaarheid, was moeder van Tom, Isabel, Pieter en Inge en oma van 8 kleinkinderen. Haar eigen afscheidswaarden op het kaartje van de herinnering waren treffend: Wij twee samen hebben bergen beklommen. Zijn er dikwijls afgetuimeld. Maar onze liefde en diepe vriendschap hebben ons doen overleven en de top laten bereiken ...



Ons medeleven aan de familie en Marc, trouw steunend lid van de Tieltsse Perskring.

OVERLEDEN: HERWIG TAVERNIER

Guido



We vernamen het overlijden van Herwig Tavernier, vader van Heidi die jarenlang als persfotografe deel uitmaakte van onze Perskring. Herwig Tavernier werd in Pittem geboren op 14 december 1934 en is thuis in Tielt overleden op 3 april 2022 in het bijzijn van zijn gezin.

Zijn vrouw Mady Zwaenepoel was jaren geleden overleden en hij kreeg op latere leeftijd veel steun van zijn levenspartner Dora Ingels.

Herwig was vader van Kurt, Dirk en Heidi en opa van Marie, Liam, Anton en Herbert. De afscheidsplechtigheid had in intieme familiekring plaats.

De naam Tavernier zal altijd aan Tielt verbonden blijven door het bedrijf ERTA waar Herwig samen met zijn broers André en Werner de leiding had.

De geschiedenis begon in de Kauwstraat in Pittem waar Robert en René Tavernier geboren werden. Kort door de bocht begon René een fabriek in Pittem en Robert trok naar Tielt waar uiteindelijk ERTA verrees. In 1949 kende het bedrijf een nieuwe start en wat later werkten de drie broers er. André trok zich in 1990 terug en enkele jaren later volgden beide broers. Erta werd DSM dat de vestigingen in 1998 verkocht aan de Zwitserse groep Quadrant dat de Erta-symbolen, de mier en de rode werkkledij, verliet. In 2009 nam de Japanse groep Mitsubischi Quandrant over, de naam bleef behouden. Stille getuige blijft het borstbeeld van Robert Tavernier (werk van Jef Claerhout) dat thans eigendom is van de Stad Tielt en te zien is in Mulle de Terschueren. (bron: 'Robert Tavernier 1901-1947' van Eddie Verbeke)

NIEUW LID VAN TPK: TJORVEN MESSIAEN

Guido



De jongste 'aanwinst' van de Tieltse Perskring is Tjorven Messiaen die werkt voor Het Nieuwsblad en KW.

Tjorven (geboren in Tielt op 4 januari 1999) groeide op in Beveren-Leie en woont thans in een familiehuis in de Kasteelstraat in Tielt. Met zijn vriendin Evi De Meulemeester – afkomstig van Mariakerke – pendelt hij tussen Tielt en Gent. Hij studeerde aan het H. Hartcollege van Waregem en nam in het hoger onderwijs een tweede start met journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Zijn sportieve aspiraties (speelde bij Zulte-Waregem) moest hij opgeven maar hij blijft sportief bezig. Als freelancer kon hij in juni 2020 aan de slag

op de sportredactie en werkt sedert augustus vorig jaar voor Het Nieuwsblad in de regio Tielt. Ook volgt hij de Tieltse actualiteit voor KW.

HALLESCHELLE OP DE POELBERGSITE

Guido

Ons erelid Patrick Acx houdt van Tielt, van de Poelberg en van zijn Halleschelle. Hij was dan ook fier om te melden dat 'zijn' bier deze zomer zal geschonken worden op de site van de Poelberg. We laten Patrick aan het woord.



Een Halleschelle met Robbe Ceunis, Mathilde Bauwens, Patrick Acx en Jurgen Vandewalle, vertegenwoordiger van brouwerij De Leite uit Ruddervoorde. (Foto Patrick Acx)

“Met de nieuwe uitbaters Robbe Ceunis en Mathilde Bauwens en onder de leiding van Johan Deman op de Poelbergsite, zijn wij toe aan een nieuw hoofdstuk.

Een volledig nieuwe inrichting op een van de mooiste plaatsen van Tielt. Op een hoogte van 45 meter heeft men een prachtig vergezicht over de omgeving. Op deze heuvel staat nog een werkende staakmolen die dateert van 1726. De volledige omgeving is een prachtig natuurgebied waar men zeer aangename wandelingen kan maken met de Meikensbossen als hoogtepunt. Ook liggen talrijke fietsroutes en knooppunten in de onmiddellijke omgeving. Er is ook een nieuwe speeltuin voorzien voor de kinderen

Uiteraard kan men genieten van een drankje, streekbiertje, lekker hapje of een van de vele gerechten, alles met zorg bereid. Dat kan in het aangenaam warm interieur of op het zonovergoten terras.

Een streekbier en het oudste stadsbier van Tielt heeft dan ook niet nagelaten om een nieuw naambord van Halleschelle te schenken aan de nieuwe uitbaters. Halleschelle bestaat 18 jaar en wordt nu gebrouwen door brouwer Luc Vermeersch van brouwerij De Leite.” Halleschelle is trouwens een uitstekend terrasbier en Patrick kan het weten!

EDDIE VERBEKE EN SERVAES

Guido

Als Eddie Verbeke ergens zijn tanden in zet, komt daar een neerslag van of ... een boek. Het boek werd uitgebreid voorgesteld maar toch laten we Eddie zelf aan het woord rond het hoe en waarom van deze uitgave.



'De kruisweg van de kruiswegen van Albert Servaes' is van auteur Eddie Verbeke, uitgegeven door Vale, en telt 144 bladzijden. Te verkrijgen bij de auteur door overschrijving van twintig euro (€ 20.00) op BE 06 4679 2060 1122. Stuur daarvoor een e-mail naar eddie.verbeke@pandora.be met vermelding van datum betaling en postadres.

Het begon met nieuwsgierigheid en vraagtekens.

"Albert Servaes (Gent 1883 - Luzern 1966), boegbeeld tussen de Eerste en Tweede Latemse School, tekent en schildert meerdere kruiswegen.

Over sommige doen de gekste verhalen de ronde, andere zijn totaal vergeten. Zo hebben we de *Getekende Kruisweg* van Luithagen, verboden door de Kerk. Is dat nog zo?

Waar ligt Luithagen? Waar is die kruisweg nu? En de geschilderde versie van Luithagen dan? Of is het de kruisweg van Orval die verboden is?

In het Slot van Male (Brugge) hangt (hing) ook een kruisweg van Servaes, die we in de literatuur niet onmiddellijk terugvinden. Is het wel van Servaes, en zo ja, hoe komt hij daar?



Het basiswerk over Servaes van Lydia Schoonbaert (Lannoo 1984) vermeldt een getekende kruisweg in het bezit van wijlen advocaat Devrieze van Tielt. Is er dan in Tielt een kruisweg van Servaes te vinden?

En in de kleine Godelievekerk van Heule-Watermolen hangt ook een kruisweg van Servaes. Waar komt die vandaan?

En dan lezen we nog over de kruisweg van Rotterdam die geannuleerd werd en die van Afsnee die er nooit gehangen heeft. Wat is daar gebeurd?

Deze reeks vraagtekens wekten mijn nieuwsgierigheid en zetten me aan tot een kleine zoektocht, zowel in de (vak)literatuur als ter plaatse."

UITZONDERLIJKE TENTOONSTELLING

Ruim 60 jaar nadat de pastoor van Afsnee een kruisweg bestelde bij de eerste Vlaamse expressionistische schilder Albert Servaes, zal deze voor het eerst – uitzonderlijk en tijdelijk – te zien zijn op zijn oorspronkelijke bestemming, in het stemmige kerkje van het Leiedorp Afsnee.

De tentoonstelling is gratis en doorlopend te bezoeken vanaf donderdag 26 mei tot en met zondag 26 juni telkens van 10 tot 18 uur.

NIEUW LEVEN: MARIT VAN EENOO

Guido



Fotograaf Florian Van Eenoo is nog eens papa geworden.

Op 11 april 2022 beviel Annelies Van Damme van een prachtig dochtertje **Marit**.

Een beetje te vroeg (zou ze dat echt van Florian hebben?) en ze woog 2,960 kg.

Gelukkige ouders en zoontje Gaston die er een zusje bij krijgt.

Proficiat!

LIONS CLUB TIELT MET FOUNDRAISINGSEVENEMENT

Guido

Op 25 en 26 juni 2022 neemt Lions Club Tielt de draad weer op na enkele stille



jaren door corona. Op zaterdag 25 juni wordt voor de 24^{ste} keer een kleiduifschieting gehouden met 's avonds aansluitend een 'candle light barbecue'. Op zondag 26 juni organiseert Lions Club Tielt in samenwerking met het magazine 4X4 PLUS, voor de 21^{ste} keer een nationaal 4x4-event. Van dit alles kan u meegenieten op een schitterende locatie: de terreinen en kleiputten bij steenbakkerij Egem (Wienerberger) in Egem-Pittem.

De kleiduifschieting heeft plaats van 10 tot 16 uur en er worden 250 schutters verwacht, niet enkel uit de regio maar van overal uit het land en zelfs enkele uit Noord-Frankrijk. In het milieu is de schieting een klassieker geworden.

Het parcours bestaat uit 3 schietstanden, met diverse graden van moeilijkheid en mogelijkheden per stand. Ook zijn er 2 oefenstanden aanwezig.

Gans de dag is er mogelijkheid tot consumptie van drank en een hapje, en last but not least wordt rond 17 uur afgesloten met de uitreiking van een mooie prijzenpot.

Afsluiter is een 'candle light barbecue' op zaterdag vanaf 19.30 uur. Vorige keer waren er 700 deelnemers die ook nu zullen deelnemen aan een spetterende fuif die wordt verzorgd door een DJ tot in de vroege uurtjes.

Het nationaal 4x4-event op zondag 26 juni loopt van 9 tot 18 uur. 4X4-liefhebbers van binnen- en buitenland komen hier naartoe. Vorige keer werd een record aantal inschrijvingen verbroken met maar liefst 500 voertuigen.

Sinds 2009 is dit het enige overblijvende groot 4x4-evenement, en de goede organisatie en de prachtige locatie zijn daar zeker niet vreemd aan.



Via roadbooks met onderscheid tussen Off Road en SUV, kunnen de deelnemers verschillende parcours op onverharde wegen in de streek afleggen, die hen telkens na anderhalf uur terugvoeren naar het expo-dorp, waar een gezellige drukte heerst. Er zijn uitgestrekte pistes aangelegd in de kleigroeve zelf, doorspekt met soms spectaculair steile hellingen, evenals een befaamde modderkuil waarin sommige deelnemers bijna de ganse dag doorbrengen.

Op het terrein is er naast de grote tent met cafetaria een expo-dorp voor invoerders van terreinwagens en accessoireshandelaars. Voor hen is een apart demonstratiecircuit aangelegd.

Inschrijven kan ter plaatse, maar ook via www.lionsclubtielt.be en www.4x4plus.be. De toegang voor het publiek is gratis en er is doorlopend drank en eten te verkrijgen aan de centrale tent.

NIEUWE LOOK: DE DULLE VAN HULLES

Guido

Van Hulle Bouwservice uit Tielt is een rasecht familiebedrijf dat intussen door de derde generatie wordt geleid. Het bedrijf startte in 1944 als handel in bouwmaterialen en is intussen uitgegroeid tot een totaalpartner voor bouwcomfort.

Van de bouwmaterialenhandel tot de aannemerij voor vloeren in residentiële en niet-residentiële projecten en droogbouw: elke business unit werkt volgens de familiale waarden die zo hoog in het vaandel gedragen worden. Als onafhankelijk familiebedrijf dragen de professionele en mensgerichte aanpak bij tot de langetermijnrelaties die nagestreefd worden met de klanten, leveranciers en medewerkers.



Een blik in de tijd:

1944 - Noë en Alice van Hulle - De Clercq starten met de handel in bouwmaterialen in de Hoogstraat in Tielt.

1971 - De tweede generatie, zoon Nick Van Hulle en echtgenote Trees Pieters, komt in het bedrijf. Samen met Noë en Alice zorgen ze voor de groei van de zaak en wijzigt de bedrijfsnaam naar Noë & Nick Van Hulle.

1976 - Het bedrijf verhuist naar industriepark Noord in Tielt en start op deze nieuwe site met een aannemerij voor vloer- en wandtegels en droogbouw.

1994 - Ter gelegenheid van de 50^{ste} verjaardag van het bedrijf ontwerpt Katrien Van Hulle een nieuwe toonzaal en burelen.

1996 - Met Stefaan Van Hulle komt de derde generatie aan zet. Het bedrijf springt op de prille kar van automatisering en investeert doorheen de jaren fors in een nieuw computergestuurd tegelmagazijn en nieuwe kantoren voor de projectleiders.

2006 - Noë en Nick Van Hulle wordt Van Hulle Bouwservice, een allesomvattende naam voor het totaalcomfort dat aangeboden wordt.

2008 - Door overnames van de naastgelegen terreinen en gebouwen van buurbedrijven Verbeke en Demeulemeester stijgt de totale bedrijfsoppervlakte tot ruim vijf hectare.

2020 - Opening van een gloednieuwe showroom van 3000 m² aan tegels en bouwmaterialen waar beleving centraal staat. Aan de klanten in droogbouw wordt een knowledge center ter beschikking gesteld waar ze verschillende wand- en plafondafwerkingen kunnen bekijken.

Hun merkverhaal

Stefaan Van Hulle verhaalt: "Wie *in den bouw* zit of ermee te maken krijgt, weet dat het regelmatig eens moeilijker loopt. Planningen draaien wel eens in de soep, bouwmaterialen worden dan weer eens op de meest onhandige plaatsen neergezet. En soms zie je aan de afwerking dat het *rap rap* moest gaan. Vul gerust het lijstje aan ... en ondervindt daarna bij Van Hulle Bouwservice dat wij elke ingetrapte open bouwdeur netjes dicht willen maken. Dat doen we door al jarenlang met onze voetjes op de grond te blijven en dankbaar voor de familiale ark die Noë bouwde, onze eigen koers te varen met oog voor een toekomst waar iedereen iets aan heeft. Door verder te denken dan de vraag van de klant zorgen we vandaag voor een totaaloplossing binnen elke dienst. Voor rust en comfort op maat van de klant. Voor de aannemer die vlot beleverd wil worden met het meest geschikte materiaal. Voor de architect en bouwpromotor die talloze bouwboardjes in de lucht moeten houden. Voor de particulier die op zoek is naar de perfecte vloer voor zijn nieuwe keuken. Wij zorgen voor de bouwmaterialen, vloeren en droogbouw."

Van A tot Z en van Zand tot Afwerking



“Dat doen we in onze eigen persoonlijke stijl, waar professionaliteit en leute hand in hand gaan. Zo plukt onze beheerste en georganiseerde aanpak de vruchten van onze doorgedreven expertise. Ons empathisch vermogen en vriendelijk karakter brengen – al

zeggen we het zelf – al eens een informele kwinkslag met zich mee. Het is Van Hulle recept voor fijne langetermijnrelaties. Met klanten, leveranciers en medewerkers. Met mensen.

De som van al deze delen maakt van ons bedrijf en onze mensen een stabiele factor, een plezier en een beleving om mee samen te werken. Het maakt van Van Hulle Bouwservice de uitgelezen partner in bouwcomfort.”

En zo komen we tot het verhaal van **De Dulle Van Hulle**.

Afgevaardigd bestuurder Stefaan Van Hulle verduidelijkt: “Met al die verschillende expertises (bouw, tegel, droogbouw, ...) en mankracht in huis kunnen we als totaalpartner optreden. Om dat te benadrukken, besloten we de huisstijl te vernieuwen en de website in een nieuw kleedje te steken. Met de nieuwe campagne tonen we dat onze medewerkers geen bouwuitdaging uit de weg gaan. Het zijn ‘dulle’ werkers, zoals ze in West-Vlaanderen zeggen.”

Hij ging daarvoor aankloppen bij MOQO, eigenlijk een Tielts bedrijf dat thans in Stasegem gevestigd is. Hun opdracht was: extra zichtbaarheid creëren met aandacht voor de verschillende departementen om kruisbestuiving te stimuleren.



Voor extra zichtbaarheid en om de business units op zich kracht bij te zetten bedachten ze een opvallende publiciteitscampagne met een stoere knipoog, passend bij de losse, familiale stijl van Van Hulle Bouwservice.

Rust en comfort in het bouwproces brengen was de bedrijfsmissie, de Dulle Van Hulles - jouw helden in de bouw – zorgen ervoor. Leuke extra: de man op het campagnebeeld is een trouwe medewerker van Van Hulle Bouw. Het was een hele uitdaging voor Steven Trioen uit Wingene (struikske) die een 'model' moest vervangen. Hij is 46, vrijgezel en werkt zo'n 10 jaar bij Van Hulle als truckchauffeur. Voor de job stond hij een volledige dag met alle werkmateriaal in een fotostudio en werd ... wereldberoemd.



Steven Trioen bij Stefaan Van Hulle en het beroemd geworden model ...

Het hoofdmerk

Van Hulle Bouwservice werd uitgebreid met verschillende submerken die zich enkel door hun afdelingsnaam en eigen kleur onderscheiden. Zo blenden ze visueel perfect samen voor een maximale herkenbaarheid.

De nieuwe look vinden we op sociale media, in advertenties, in het straatbeeld en zelfs op bierflesjes en de Pulle Van Hulle ...

Tot 8 mei kon je in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren naar de expo 'Generaal Maczek, Tielts ereburger' gaan kijken. De expo was een eerbetoon aan de man die Tielt bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog.

130 jaar geleden, op 31 maart 1892 werd Stanislaw Maczek geboren. Onder zijn leiding werd door de Eerste Poolse Pantserdivisie Tielt bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Uit dankbaarheid verkreeg generaal Maczek reeds in 17 december 1944 het ereburgerschap van Tielt, het eerste en enige ereburgerschap in onze stad. Hoogtijd om generaal Maczek eens op een andere manier te leren kennen.



Een van de foto's op de tentoonstelling toonde S. Maczek bij de inhuldiging van de Shermantank in Tielt (1979)



Dirk Verbeke, bezieler van de Maczek-hulde (foto's Ronny)

Het campagnebeeld van deze expo toonde generaal Maczek zoals we hem nog nooit gezien hadden. Een oudere man met een zachte uitstraling, een man die zelf terugblijkt op zijn leven.

Na de Tweede Wereldoorlog werd hem het Poolse staatsburgerschap ontnomen en verbleef hij in ballingschap. Edinburgh in Schotland werd zijn thuisbasis. Maczek werd 102 jaar en stierf op 11 december 1994. Hij ligt begraven in Breda, tussen zijn Poolse manschappen.

Generaal Maczek is en blijft voor de Tieltsse bevolking een held. In 1979 werd de Shermantank ingehuldigd in aanwezigheid van generaal Maczek.

In 1994 werd het standbeeld op het Polenplein onthuld. Niet alleen in Tielt maar ook in andere steden krijgt Maczek het ereburgerschap toegewezen. Geïnteresseerd in nog meer oorlogsgeschiedenis?

Breng dan zeker ook een bezoekje aan de belevingsruimte 'Tielt in WO I' in Huis Mulle de Terschueren. Die bevindt zich intussen op de eerste verdieping van het herenhuis.

Bezoek van de kleindochter



Generaal Maczek's kleindochter Karolina Maczek-Skillen bezocht op 2 mei de tentoonstelling over haar grootvader en Tielt's ereburger generaal Maczek. Karolina Maczek de dochter van Generaal Maczek's oudste dochter Renata heeft heel veel van haar grootvader over Tielt gehoord maar was nog nooit in Tielt. Alhoewel het leeftijdsverschil met haar opa 72 jaar bedroeg, werd Karolina wegens een ernstige ziekte van haar moeder bij haar grootvader opgevoed. Zij beschouwde haar opa en oma als haar ouders en weet heel goed wat de generaal bezighield.



De thans 57-jarige Karolina woont in Yorkshire (Groot-Brittannië) en ze vertelt dat haar grootvader van de stad Tielt hield. Hij verhaalde over de dag van de bevrijding op 8 september 1944, zijn ereburgerschap, zijn vele bezoeken aan de stad en zijn persoonlijke band met enkele inwoners.

In zijn woonkamer hingen enkele herinneringen zoals een glas in lood en een stadsbord maar ook in zijn archief - dat zij nu bewaart - zijn een aantal documenten over Tielt terug te vinden.

Nu Karolina een paar dagen in België is wenste zij de stad Tielt en de expo over haar grootvader te zien. Ze is bijzonder dankbaar dat Tielt en haar inwoners de herinnering aan haar grootvader levendig houden.

Ze ontmoette Dirk Verbeke, ere-stadssecretaris en samensteller van de tentoonstelling, reeds een paar keer en kent zijn passie voor Maczek en zijn soldaten. Voor Karolina Maczek én Dirk Verbeke was dit bezoek dan ook een heel emotioneel moment. Ze bezocht de Shermantank, het standbeeld van Maczek, de Stanislaspoort en uiteraard de tentoonstelling.



OP ZOEK NAAR EEN ZOMERS DAGJE UIT? [Neem de stoomtrein!](#)



Van begin mei tot eind september rijdt de stoomtrein Maldegem-Eeklo. Dat kan alleen, met het gezin of zelfs met een grote groep.

Origineel, zeker voor de jeugd die amper een stoomtrein gezien heeft. Opstapplaatsen ook met normale trein bereikbaar via Eeklo.

Info: stoomtreinmaldegem.be.