

Nieuwsbrief



Nieuwsbrief 87 – werkjaar 43 – 2023-4 * november

<http://perskring.weebly.com> * <https://www.facebook.com/tieltseperskring> * * * * e-mail: perskring@skynet.be
Tielte Perskring: Oude Pittemstraat 2, 8700 TIELT * * * * * Bankrelatie: Belfius BE57 0682 0665 9335

In deze Nieuwsbrief:

Jaar 2024 komt er stilletjes aan ... tijd om een bijdrage te leveren aan de Tielte Perskring. Leden en ereleden (= oud-leden) betalen € 30.00. Steunende leden en sympathisanten zijn lid van onze grote familie vanaf € 30.00 of meer of een veelvoud. Zie ook blz. 7 in deze Nieuwsbrief.

- Inhoud Nieuwsbrief 87 – p. 1
- De voorzitter spreekt – p. 2
- Voor uw agenda – p. 3
- Bestuursvergadering oktober - p. 3
- Verslag familiedag – p. 4 – 5 - 6
- Uitnodiging nieuwjaarsfeest – p. 7
- Betalen jaarlijkse bijdrage – p. 7
- Sint-Andriesziekenhuis krijgt award – p. 8
- Interview Sharon Speeckart (Inofec) - p. 9 – 10 – 11
- Tielt deelt prijzen uit – p. 11
- Rouw om Ronny Ostyn & Clara Vancompernelle – p. 12
- Overleden tekenaar Steven Wilsens – p. 13
- Vallende-Vliegerwandeling – p. 14 - 15
- Tip van de 2024-sluier – p. 16



Werkten mee aan deze Nieuwsbrief:

Rudi Ailliet Joris Defour Kim De Vos Ronny Neirinck
Sam Vanacker Norbert Maes Wouter Meeus Hans Verbeke
Philippe Verhaest Hubert Lanckriet Eindredactie: Guido Defour

Foto's van onze activiteiten vind je terug op onze website <http://perskring.weebly.com>

Het zijn hoogtijden voor conferenciers. Politici van allerlei slag stonden elkaar de jongste maanden te verdringen met hun fratsen, de één al opzienbarender dan de ander. Het leek wel alsof ze vurig hoopten op een glim- tot bulderlach bij de toeschouwer in de fluweelrode zitjes van de schouwburg, genietend van een radde tong op het podium. En dat terwijl de verkiezingskoorts straks in alle hevigheid losbarst, voor een federale (en verplichte) stembusgang in juni, gevolgd door een vrijblijvende, lokale opvolger in oktober.



Ook de media smullen straks weer van wat er op politiek vlak zal bewegen. Op lokaal niveau wordt het uitkijken naar enkele nieuwigheden. De plaatselijke stemmenkampioen van de grootste partij wordt automatisch burgemeester en krijgt na de verkiezingen 14 dagen de tijd om een coalitie te vormen. Lukt dat niet, dan is de tweede grootste partij aan zet. Veel tijd te verliezen, is er allerminst. Begin december al moet de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaatsvinden. Een maand eerder dus dan bij de vorige lokale verkiezingen en maar iets meer dan anderhalve maand nadat u en ik de gelegenheid kregen om achter het gordijn van het kieshokje mee te beslissen over de toekomst van onze stad of gemeente. Aardverschuivingen zijn niet uitgesloten, afwachten maar. Voor het zover is, nodigen we jullie echter nog enkele keren uit. Naar ons nieuwjaarsfeest voor leden, bijvoorbeeld. Of onze jaarlijkse bowling in mei. En we broeden ook op een plan om op cultureel vlak nog eens van ons te laten spreken, tijdens de Europafeesten. En da's nog niet alles, je zal het wel merken. Ook in 2024 willen we je graag verwennen, al hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan vast. Koken kost geld, je kent het spreekwoord. En al sinds 2013 hanteren we dezelfde prijs voor ons lidmaatschap. Vandaag zijn we al een pak loonindexeringen verder, hoog tijd dus dat we een bescheiden verhoging doorvoeren (zie verder in deze Nieuwsbrief). Laat dat je echter vooral niet tegenhouden om lid/erelid/steunend lid te blijven en mee te genieten van de voordelen.

O ja, nog dit: vorig jaar drukte ik hier de hoop uit dat de wapens snel zouden zwijgen in Oekraïne, en alle betrokkenen de kracht zouden vinden om het eeuwig litteken van de oorlog te dragen. Het heeft nog altijd niet mogen zijn. Meer zelfs: het conflict tussen Israël en Hamas deed mij nog eens gruwen van wat mensen elkaar kunnen aandoen. De beschaafde wereld, het is lang niet altijd wat je ervan zou mogen verwachten. Bis. Een fijn eindejaar gewenst, met geluk in kleine dingen.

Hans, voorzitter TPK



Nieuwjaarsfeest

Intussen is het nieuwjaarsfeest 2024 vastgepland op donderdag 11 januari in Aarsele. We moesten noodgedwongen afwijken van onze traditionele tweede dinsdag maar het zal toch een feest worden. Inschrijven voor alle (gewone) leden 2023-2024 kan vanaf nu. Zie meer details bladzijde 7.

Bestuur

De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 6 december om 19.30 uur in Schuiferskapelle. Verslag daarvan krijg je in NB 88 (volgend jaar). Met de groeten van de Sint.

2024

Er wordt ernstig gedacht aan ons programma voor 2024. Intussen staat het nieuwjaarsfeest vast op donderdag 11 januari in Aarsele en de uitreiking van de 12^{de} Persprijs op vrijdag 1 maart. De bowling heeft plaats op 23 mei in Zwevezele. Verder wordt uitgekeken naar een bedrijfsbezoek en een (niet al te heftige) sportieve activiteit. Er wordt ook gewerkt aan een culturele activiteit rond de Europafeesten van begin juli 2024.

Nieuwsbrieven

Ook in 2024 zullen leden, ereleden, steunende leden en sponsors met de regelmaat van een klok hun Nieuwsbrief ontvangen. Nummer 88 valt in februari 2024 in de box met o.a. het verslag van het nieuwjaarsfeest en het programma voor 2024. Alle nieuws verschijnt ook op onze website.

BESTUURSVERGADERING OKTOBER 2023

Tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober viel veel positief nieuws te rapen. De familiedag werd gunstig geëvalueerd en het bestuur dacht na over een regelmaat van activiteiten (familiedag of sinterklaasfeest) met het ganse gezin. De nieuwe Nieuwsbrief (deze dus) werd met enkele nieuwtjes aangevuld. Ook werd gebrainstormd over het nieuwjaarsfeest van volgend jaar. Aan activiteiten voor 2024 geen gebrek zodat er moet geselecteerd worden. Uitgebreide info op ons Nieuwjaarsfeest.

Misschien belangrijk voor de 'buitenwereld' dat er een culturele activiteit gepland wordt rond de komende Europafeesten. Na tien jaar wordt ook het lidgeld verhoogd naar € 30.00. Volgende vergadering op 6 december 2023.



Klein maar fijn, beter kan je de TPK-familiedag niet omschrijven. In de schaduwrijke tuin van het Oud-Gemeentehuis van Aarsele beleefden 25 zondagsgenieters een gezellig dagje met alles erop en eraan. En als je merkt dat ook de jongste garde het tof vindt, weet je dat het goed zat. Met dank aan Hans en Kim die het initiatief namen en de realisatie ervan in goede banen leidden.





Om 09.30 uur meldden de vroege werkers zich present. Ze zochten 'the perfect spot' om de tafels en stoelen neer te poten, want die brandende zon wilden ze toch niet de hele dag op hun hoofden laten bakeren. Hans leverde intussen een halve vrachtwagen materiaal af, gaande van volksspelen over een zwembad tot en met partytenten, en een bijhorende portie niet te versmaden jeugdige mankracht. Al die ingrediënten werden perfect gematched met een springkasteel en natuurlijk diende ook een plaatsje voorzien te worden waar de traiteur zijn ding zou kunnen doen. Tegen 11.00 uur stond de tuin ontvangstklaar en kijk, daar kwamen de eerste gasten al aan. Iedereen genoot van een koel drankje, van borrelnootjes en chips, en er werd volop verteld en gekeuveld.





Traiteur Neiryck verscheen stipt op tijd, etaleerde de lekkere groentjes en slaatjes, en braadde het vlees supergaar op de barbecue. Iedereen smulde van het heerlijke aanbod en kreeg er als dessert nog een ijsje van Serelly's bovenop, de grootste smulpapen zelfs twee. De youngsters genoten volop van de speeltuigen, de volksspelen en zeker ook van het deugddoende zwembadje. Met een groepsfoto in het springkasteel werd de bijeenkomst stilaan afgerond. Alle gasten verlieten voldaan en tevreden de tuin.

De bestuursploeg sloeg de handen aan schotelvodden en borstels, en maakte de tuin en het badje leeg. De tenten werden opgeborgen en het springkasteel 'opgerold'. TPK is alweer een mooie ervaring rijker. Met dank aan iedereen die erbij was, organiserend, smullend, genietend. Tot een volgende keer!



Foto's van onze activiteiten vind je terug op onze website <http://perskring.weebly.com>

Op donderdag **11 januari 2024** worden alle **leden** uitgenodigd op het jaarlijkse nieuwjaarsfeest annex statutaire vergadering. We spreken opnieuw af in het Oud-Gemeentehuis van Aarsele waar we om **19.30 uur** wensen uitwisselen bij het aperitief. Wie zijn lidgeld (€ 30.00) nog niet betaalde, kan dit doen bij de penningmeester die ook het jaarverslag, de lidkaart en een betalingsbewijs zal overhandigen. Het is ook een statutaire vergadering en er wordt nogal wat officieel afgewerkt voor we gaan tafelen.



Voor de goede orde starten we om **20 uur**.

- Voorzitter Hans neemt het woord.
- Ondervoorzitter Rudi blikt terug op 2023.
- Penningmeester Joris heeft de centen geteld en brengt verslag uit.
- Secretaris Kim vertelt het nieuws voor 2024.

De tafel is gedekt, de drankjes staan klaar en het wordt genieten van een aperitief met hapjes, een warm soepje, stoofpotje van hert, ijs en toetjes bij de koffie. Dan volgt nog de verloting van enkele mooie schenkingen en kan iedereen naar huis met een bag vol verrassingen, geschonken door ondernemers uit de streek.

Wie wil deelnemen, moet zich tijdig melden (omwille van de catering) bij Kim De Vos (kdvwingene@gmail.com) en dit **VÓÓR 3 JANUARI 2024**. Het nieuwjaarsfeest is voorbehouden aan de **LEDEN** van de Perskring.

LID – ERELID – STEUNEND LID IN 2024

We zijn bijna einde 2023 en denken luidop aan het nieuwe jaar. Voor de Perskring de 44^{ste} jaargang en we zitten boordevol ideeën voor de toekomst.

De Perskring wordt gekoesterd, geprezen, soms eens scheef bekeken maar is altijd bereid om er iets moois van de maken. Maar van liefde alleen kan TPK niet leven: we hebben enthousiaste leden nodig, vriendelijke ereleden, aangename steunende leden en steunende sympathisanten en onmisbare sponsors. Daarom deze oproep om een bijdrage te leveren.

Na tien jaar wordt het lidgeld iets verhoogd en bepaald op **€ 30.00**. Ereleden en steunende leden horen erbij vanaf **€ 30.00** (of meer, of een veelvoud). Dit kan gestort worden op onze bankrekening **BE57 0682 0665 9335** (Perskring Tielt) en graag bekijken we op onze nieuwjaarsbijeenkomst (11 januari 2024) de stand van zaken. We rekenen op jullie allemaal!

Goed nieuws voor de keuken van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Tijdens de jaarlijkse Catering Awards van Gault&Millau is de keuken in de prijzen gevallen in de categorie innovatie, vernieuwing en originaliteit in eigen beheer.



Uw gezondheid, onze zorg.



De Catering Awards zijn onderscheidingen die de culinaire gids elk jaar voor grootkeukens uitreikt. Gault&Millau looft vooral de manier waarop de keuken van het ziekenhuis de korte keten toepast. Zo worden er elke dag vers geschilde aardappelen geleverd. Die worden gekookt, gebakken, tot puree verwerkt of gebruikt als bindmiddel in de soep. "De award is het resultaat van geslaagd teamwork onder leiding van diensthoofd Voeding Rob Van Rompuy", laat het ziekenhuis weten. "Een succes waar we uiteraard fier op zijn."

Het ziekenhuis steunt de werking van de Tieltse Perskring.



INO FEC is een begrip in de kantoormeubelsector, Marc Speeckaert is een naam om te onthouden en dochter Sharon is zijn rechterhand en medebestuurder van INOFEC. We hadden een babbel met Sharon met Marc in de figuurlijke schaduw. Die twee zijn één team ...

Marc Speeckaert leerde gedurende 19 jaar bij zijn werkgever het klappen van de zweep in de wereld van de kantoormeubelen. In 2001 vond hij het tijd om zelf een zaak op te starten. Louter toevallig kwam hij in Waregem terecht en deed er in de beginperiode zowat alles: mensen in de toonzaal ontvangen, de administratie en hij ging zelfs mee op placement. Maar Marc is een rasechte Tieltenaar en wou terug naar zijn roots.

Marc Speeckaert wordt op 14 november 63, is de zoon van kapper Frans Speeckaert en Jacqueline Vercruysse. Hij volgde Handelswetenschappen en is dol op voetbal en koers. Hij is getrouwd met Martine Cools en vader van Sharon (35) en Jason (31).

In 2015 vernam hij dat de voormalige site Houtteman te koop stond. Hij was geïnteresseerd en kocht het complex in oktober 2016. Dan begonnen de verbouwingen tot INOFEC Tielt in 2019 in gebruik genomen werd. Geen feestje, dat is gereserveerd voor 25 jaar INOFEC in 2025.

<< In het zoeken naar vernieuwing is het niet slecht >>
<<het goede uit het verleden te onthouden>>

Sharon Speeckaert is 35 en intussen medebestuurder van INOFEC. Ze volgde na humaniora aan De Bron interieurvormgeving aan Hogeschool Gent, campus Bijloke. Voor ze in het familiebedrijf stapte, deed ze nog een jaar ervaring op bij een grote meubelzaak in de streek. Sharon blijft Tielt trouw, is gehuwd met Niels De Four en is de fiere rechterhand van vader Marc. Eigenlijk is Sharon veel meer dan de rechterhand van Marc. Ze neemt meer en meer de taken van haar vader over wat niet wil zeggen dat Marc het stiller wil aanpakken.



"We verdelen zoveel mogelijk het werk en focussen op waar we goed in zijn. Dagelijks is er formeel overleg, vergader ik met het verkoopteam om zo voeling te houden met wat er leeft in de markt. Ik ontvang ook klanten in de toonzaal. Die toonzaal is belangrijk omdat de klanten ons aanbod in het echt kunnen bekijken en

uitproberen. We staan ook altijd klaar om hen advies te geven over kleur en opstelling. Dagelijks krijg ik ook hoogte van wat logistiek gebeurt."



Bij INOFEC werken 32 personen en het wagenpark is uitgebreid tot een twintigtal voertuigen ...

<< De belangrijkste reden voor ons succesverhaal is wellicht onze >>
<<persoonlijke en menselijke aanpak>>

Vrij nieuw is het aanbod aan tuinmeubelen voor bedrijven. In Tielt heeft



INOFEK alles onder één dak. De hele site is 16.000 vierkante meter groot. INOFEC beschikt zelfs over een eigen bar en seminarieruimte. De laatste was wel belangrijk voor de Tieltse Perskring want het feest met **minister Dalle** (40 jaar Perskring) ging er door en aan de wand hangen 40 (41) foto's van fotograaf en bestuurslid Ronny Neirinck.

Ook ecologie is INOFEC niet vreemd: "Ons nieuwe complex wordt volledig verwarmd met een geothermische warmtepomp. Via 40 boringen van 125 meter diep creëren we voldoende warmte om alle ruimtes te verwarmen. En dat gebeurt dan weer via vloerverwarming. Onder onze voeten lopen er 26 kilometer buizen. Bij INOFEC is een externe warmtebron niet langer aan de orde. In 2019 werd geïnvesteerd in zonnepanelen zodat INOFEC zo goed als CO²-neutraal is."



Eindelijk kwamen we ook te weten wat de naam INOFEC inhoudt: **I**Nternational **O**ffice **E**quipment **C**ompany ... maar dan klinkt INOFEC stukken beter!

TIELT DEELT PRIJZEN UIT

Rudi

Op vrijdag **1 maart 2024** vindt in het Cultuurcentrum Gildhof een nieuw prijsuitreikingsmoment plaats. De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, de Tieltsse Perskring en de Stad Tielt slaan daarvoor de handen in elkaar.

Het is de bedoeling om met deze hulding de vroegere Persprijs, Laureatenhulde en Cultuurprijs een nieuw elan te geven door ze te bundelen en ze een passende inkadering te geven.

De **Tieltsse Persprijs** behoudt zijn geijkte formule maar vormt nu het eerste deel van een grootsere avond. Drie interviews met evenveel genomineerden en de bekendmaking van de winnaar fungeren als opener van het programma.

De voorwaarden om laureaat te kunnen worden blijven onveranderd: geen actieve politici, niemand uit de sportsector en geen leden van de Tieltsse Perskring. In een tweede luik deelt de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid drie prijzen uit: de traditionele Cultuurprijs (toegekend door het Cultuurforum, de vroegere Algemene Vergadering), de prijs voor een Young Potential (een Tielts talent jonger dan 30 jaar) en een Lifetime Achievement Award.

Tussen de twee hoofdstukken in en na het tweede deel komt een zanger(es) met naam en faam de zaal entertainen. Voor de algemene presentatie tracht de Stad een bekende Tieltenaar te strikken. Die presentator zal ook de kunstenaar(s) interviewen die de prijzen levert/leveren. Nieuw is dat alle prijzen dezelfde naam krijgen maar met een verschillende subtitel, te vergelijken met de MIA's. Voor de naam van de prijzen liggen momenteel drie voorstellen op tafel. De knoop moet nog doorgehakt worden. Hopelijk spreekt de nieuwe formule veel cultuurliefhebbers aan en loopt het Gildhof op 1 maart 2024 aardig vol.



Ronny Ostyn (Kortrijk 20 februari 1947 – Tielt 18 augustus 2023)



Decennialang verdiepte Ronny Ostyn zich als bestuurslid (verantwoordelijke documentatiecentrum) van de heemkundige kring De Roede van Tielt en op vrijwillige basis in de vroegste geschiedenis van Tielt. Daarbij slaagde hij erin om de grenzen van onze kennis over de laatmiddeleeuwse geschiedenis van de stad steeds te verleggen.

Ronny Ostyn lag ook aan de basis van het prachtige standaardwerk over de geschiedenis van Tielt (2009), publiceerde naast tal van andere studies ook de Historische Stedenatlas van Tielt (1993, toen de derde in een reeks na Lier en Brugge) en het boek bij de tentoonstelling over Ceramano (1999). Ronny Ostyn studeerde Romaanse Filologie en stond tot 2007 voor de klas in wat nu Campus De Reynaert heet.

Hij was gehuwd met [Nicole Vandendriessche](#) en vader van zoon [Dominique](#). In 2021 was hij een van de vier laureaten voor de 11^{de} Persprijs van de Tieltse Perskring (gewonnen door Bart Snauwaert).

Zijn laatste boodschap op de gedachtenis (er werd afscheid genomen in familiekring op 23 augustus) typeert Ronny:

"In de bladzijden van het leven heb ik gelezen wat ik wilde lezen, en in de geschiedenis heb ik geschreven wat ik wilde schrijven."

Clara Vancompennolle (Emelgem 24 nov. 1925 – Tielt 28 sept. 2023)



In 1991 kende de Tieltse Perskring een eerste Persprijs toe aan het echtpaar André Beggia (overleden in 2006) en Clara Vancompennolle die toen samen de dienst 100 (900) uitmaakten in Tielt en omstreken.



Op twee jaar van haar eeuwfeest is Clara rustig overleden in het Wooncentrum Deken Darras in Tielt. Clara was de moeder van Jacques, schoonmoeder van

Ines (+) en was fier op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. De uitvaartdienst had plaats op 5 oktober waarna haar urne bij die van André gezet werd.

Clara was een kranige vrouw die teerde op de dankbaarheid van zoveel mensen die ze in al die jaren dienst 100 geholpen had. Die eerste Persprijs was dan ook meer dan verdiend ...

Steven Wilsens (Peer, 14 dec. 1937 – Kuringen 6 okt. 2023)

Steven



In 1985 kwamen twee kalenders uit in de regio met tekeningen van Steven (Stefan Laurens) Wilsens, bekend van de vele streekgebonden tekeningen in de krant.



Opdrachtgevers waren de basketbalclub van Tielt en de Jongensschool van Pittem. Arseen Verbeke is een goeie vriend gebleven van Steven, de Pittemse tekeningen werden ook voor het goede doel (via Lions) gebruikt en veelvuldig gekopieerd.

Hij was in Vlaanderen bekend om de humor in zijn tekeningen van dorpsgezichten, gebouwen en monumenten. Hij wilde de werkelijkheid tekenen maar ze niet kopiëren. Hij vereenvoudigde lijnen en vlakken en zonderde zijn onderwerpen af als ze in een lelijke omgeving stonden. Hij liet ruimte zodat de kijker zelf de kleuren van zijn verbeelding kon schilderen.

Opmerkelijk was zijn bekwaamheid om gebouwen in vogelperspectief te tekenen lang voor dit op foto's met een drone gebeurde.

Hij overleed op 85-jarige leeftijd in Kuringen.



Tielt, Poelbergmolen.

- © hogoKé
- © Markt Tielt
- © Poelbergmolen
- © Plaatsmolen Pittem





Op zondag 15 oktober 2023 werd ter gelegenheid van 'de dag van de trage weg' in Aarsele een nieuwe bewegwijzerde wandelroute ingewijd: de *Vallende-Vliegerwandeling*. Die loopt over een traject van 8 km naar de landelijke uithoek in Aarsele waar in 1971 een Brits vliegtuig neerstortte. Daarbij lieten 63 mensen het leven. De tocht loopt langs landelijke (trage) wegen en kerkwegels, en ook doorheen de Aarseelse dorpskom.

Op zaterdag 1 oktober 2021 werd in Aarsele een herdenking georganiseerd van de vliegtuigramp die 50 jaar eerder het rustige dorpje in rep en roer zette. De samenwerking tussen een plaatselijk comité, de Aarseelse brandweer en het Tieltsse stadsbestuur zorgde toen voor enkele memorabele momenten: een serene plechtigheid op het kerkhof, de onthulling van het monument "de vallende vlieger" naast de Aarseelse kerk, een buitengewoon verzorgde tentoonstelling in het Oud-Gemeentehuis, een "Vallende-Vliegerzoektocht" en een afsluitende prijsuitdeling met muzikale omlijsting. De zoektocht kon een maand lang afgewandeld worden langs een fraai landelijk traject in een mooie uithoek van Aarsele.

Als vervolg daarop ontwierp geboren en getogen Aarselenaar Hubert Lanckriet (TPK-lid en tevens stadsgids in Tiel) een *Vallende-Vliegerwandeling*, waarbij hij in het kader van de toeristische 'Tieltsse Ommetjes' vertelt over de tragische gebeurtenissen van 1971 en ook over enkele markante Aarseelse feiten en gebeurtenissen. Zo groeide ook het idee om daar een vaste, volledig bewegwijzerde wandelroute van te maken.



De wandeling loopt gedeeltelijk over trage voet- en landbouwwegen. Hierdoor is ze niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. Bij nat weer is aangepast schoeisel bovendien aangeraden. Op diverse plaatsen kan de wandeling wel ingekort worden.

Met de Tieltse Perskring wandelen we volgend jaar onder leiding van Hubert Lanckriet. Meer info en datum in onze volgende Nieuwsbrief.



Op zaterdag 2 oktober 1971 stortte in Aarsele om 11.10 uur een Brits lijnvliegtuig van BEA neer. Alle 63 inzittenden op weg van Londen (Heathrow) naar Salzburg kwamen om het leven: 8 Britse bemanningsleden, 32 Britse, 10 Oostenrijkse, 9 Amerikaanse en 4 Japanse passagiers. Op de hele crashsite, enkele tientallen meters ten westen van de provinciegrens, werkte een groot internationaal team van hulpverleners wekenlang aan de berging van het toestel. In die dagen bracht het ongeval ook een massa kijkklustigen op de been.



"Als jonge journalist maakte ik het ongeval van heel dichtbij mee. Ik had een jaarvergadering van Fedekam bijgewoond in El Parador (voor de krant) en toen ik wou naar huis rijden, krioelde het plots van hulpdiensten. Nieuwsgierig ging ik erachteraan en het bleek dat een vliegtuig in Aarsele gevallen was. Ik heb het ongeval voor De Zondag gerapporteerd met het nodige fotomateriaal. Tot op heden zijn die vreselijke beelden me blijven achtervolgen."



Guido Defour



Alhoewel we nog anderhalve maand moeten wachten op 2024 zijn al heel wat plannen gemaakt binnen de Tieltsse Perskring. Na de bestuursvergadering van 4 oktober kwamen volgende ideeën uit de bus.

11 januari: Nieuwjaarsfeest voor de leden van de Tieltsse Perskring. Vooraf inschrijven (vóór 3 januari 2024) is zeker nodig voor de catering. Deze statutaire vergadering is ook een gelegenheid om het lidgeld van € 30.00 te betalen. Er wordt getoast op het nieuwe jaar, gekeken naar verleden en toekomst en iedereen gaat met een presentje en het jaarverslag naar huis. We rekenen erop dat alle leden deelnemen. Plaats van het gebeuren: Oud-Gemeentehuis in Aarsele.

1 maart: In een totaal nieuw concept wordt de 12^{de} Persprijs uitgereikt. Dit doen we niet meer alleen maar zijn een onderdeel van een grote culturele ontmoeting, een eerbetoon en dankmoment.

23 mei: Onze jaarlijkse bowling bij Joyken in Zwevezele. Een traditie die al jaren de armspieren teistert. We kijken uit naar een confrontatie van de toppers van onze Perskring (Hans en Tim met name).

Vallende Vlieger: Een gezonde oefening wordt de wandeling van de 'Vallende Vlieger', een kleine 8 km in en rond Aarsele waar in 1971 een vliegtuig neerknalde met tientallen doden. Hubert Lanckriet vertelt er alles over en we denken ook aan de inwendige mens ... Nog geen datum.

DV Fresh: Ook wordt nagedacht over een bedrijfsbezoek en deze keer gaan we het niet ver zoeken, in Pittem namelijk ... maar daar vertelt Joris meer over.

Oorkonde: En dan is er nog een leuk moment voor een drietal pioniers van onze Perskring. Een passend eerbetoon dat wel twee jaar op zich liet wachten. Ook daarover verneemt u later alles!



De Sint: Voor de kindjes, nu ze nog klein zijn en alles geloven, komt de Sint met zijn Pieten misschien langs, als er genoeg interesse is uiteraard. Dit wordt gepland ... begin december zeker?

Jaarverslag: Daar wordt aan gewerkt en de leden ontvangen dit tijdens het nieuwjaarsfeest 'op papier'. Ereleden, steunende leden en sponsors kunnen terecht op onze website om te lezen of te downloaden.

Metal Art: Wordt onze culturele blikvanger ...